



Skolgatan

Huset till vänster uppfördes 1895 och står fortfarande kvar utan en massa ombyggnationer och det är verkligen glädjande. Vet inte när bilden kan vara fotograferad men skulle tro i början av 1900-talet men ska låta det vara osagt. De två husen ovanför finns fortfarande kvar, jag vet inte byggåren på dessa hus men det är glädjande att de finns några gamla hus kvar i vår stad. Vi ska vara rädda om vår historia och förmedla till den yngre generationen hur en gång Borås såg ut. Fotografen står på Kungsgatan (nuvarande Kungsleden). Jag var och fotade dessa tre husen i augusti i år och de ser väldigt välvårdade ut och det är glädjande. Helt underbart att se dessa gamla bilder på hur dom förr byggde så vackra trähus som är över 100 år gamla och fortfarande står kvar Läger in en bild på huset till höger och det är fotograferad från Kungsleden.



Foto Glenn Murberg 20150801

Se vad vackert huset är, det skulle vara roligt att få komma in i så här gamla hus och få dokumentera även inomhus. Mycket härlig snickarglädje på huset, vid entrén står det svarvade stolpar på varje sida om trappan. Säger man vill Borås Stad skulle sparat mera av dessa gamla hus för framtiden och gjort de mer moderna inuti och behållit fasaden, tänk vad vacker Borås hade varit i dag. Staden hade blivit mer levande med trähus än bara en massa sten- och betonghus som dominerar staden i dag. Ni som läser bloggen och vet något mer om dessa tre husen eller har någon historia att berätta, så tveka inte släng iväg ett mail till mig. Jag tycker om att läsa om det som hände förr och försöker att dokumentera historier från er läsare ihop med mina bilder. Skulle vara roligt att veta vem som bodde i detta hus och om det finns någon som vet hur det ser ut inne i husen. Just du som läser detta kanske bor i huset som kanske kan maila mig några bilder på hur det ser ut inne i huset.