



Kvarter Balder Järnvägsgatan – Kungsgatan

Denna gång är vi på Järnvägsgatan vid kvarteret Balder. När man ser dessa bilder så förstår man varför husen revs, de är i väldigt dåligt skick. Förstår inte hur man kan låta husen förfalla på detta vis. Tänk vad fin det kunde vara om hela Kvarter Balder hade fått vara kvar, då hade Borås haft en del av gamla stan kvar. Jag minns dessa hus lite svagt, jag var ju bara 8 år när de revs och vet jag att jag stod där nere och tittade när grävskoporna grävdes sig in i hjärtat på de gamla husen. Tänk om man hade varit lite äldre och haft det intresset som man har i dag, skulle kunna gå där i flera, flera timmar med kameran i hand och fotodokumentera byggnaderna. Även gått in i byggnaderna och fotograferat levnadsförhållandena som husen bjöd på, tänk om de gamla husen kunde tala vad de har varit med om under alla dessa år.

Huset som vi ser till vänster i bilden stod kvar allra längst, det var någon gång på 2000-talet som det revs och ersattes med ett studentboende. 12-ans Billiga cigaretter flyttade dit vet jag och sista hyresgästerna var en antikaffär. Undrar inte om Dunderbergs Speceriaffär låg där i hörnet, rätta mig om jag har fel. Vet att den diskussionen har varit uppe i gruppen gamla Borås men då konstaterade man att speceriaffären låg mitt emot där stenhuset ligger men jag tycker inte att det stämmer riktigt. Ni som läser min blogg lägg gärna en kommentar om du vet hur det ligger till med Dunderbergs eller om du får andra minnen när du ser denna bild. Eller så kan du maila mig på gamlaboras@murberg.se och berätta din historia. Troligen är bilden från tidigt 1970-tal eller sent 1960-tal.