



Norrby Långgata 57

Ett vackert trähus på Norrby som låg i kvarteret Ullsaxen, Sandlid 2 uppfört 1900 med 2 våningar och inredd vindsvåning och 6 lägenheter, källare, bryggghus och vedbodlar. Detta hus låg ungefär mittemot nuvarande Viskastrandsskolan ungefär där rondellen är vid Norrbyleden – Kungsleden. Som jag har sagt tidigare så kunde de bygga hus förr i tiden men all den snickarglädjen och dessa vackra paneler. Huset som vi ser gaveln av är Sandlid 4 Norrby Långgata 55 uppförd år 1902 i 2 våningar och inredd vindsvåning, 7 lägenheter, källare och garage. Kan det vara ägaren själv och hans fru med 3 barn som poserar utanför den vackra ingången och de andra barnen vid den andra ingången.

Det är synd att ett sådant här vackert hus har försvunnit, jag vet inte vilken år fotot är i från och lika så inte när huset revs men skulle tippa på att det var någon gång på 1960-talet, jag har i alla fall inget minne av denna byggnad. Är det någon av mina bloggläsare som vet något om detta hus så får ni gärna maila mig och berätta om det. Kanske att huset försvann när man breddade Norrby Långgata eller då när rivningshysteri på Norrby var hör av er om ni vet något. Hur som helst så tycker jag detta hus är så vackert att titta på alla denna vackra snickarglädje, i dag ser vi inga sådana här vackra hus byggas utan det blir lite trista grå betonghus som ploppa upp lite här och där, visserligen finns det fina betonghus också men det känns precis som att dagens byggnader inte är byggda med fingertoppskänsla som dom var förr i tiden. Undra om det finns några snickare som i dag kan bygga så här vackra hus, de är nog lätträknade. Men samtidigt förstår jag att man måste riva för dessa hus var nog inte så härliga att bo i på vintern fast det ser så fint ut på utsidan så var husen säkert dragiga och hade utedass men de hade säkert kunnat moderniseras med både el, vatten och avlopp sedan kunde man ha isolerat huset så dom bevarade värmen. Det fanns säkert vackra kakelugnar i dessa hus, undra om man tog tillvara på dessa innan grävs kopan kom och slukade i sig husen. Det vore kul om ni läsare av min blogg har bilder på interiören på husen på Norrby, jag är ju så nyfiken av mig och vill lära mig mera, så här gärna av er med bilder och framför allt egna historier om livet på Norrby. Det är er historia som var med då på den tiden som behöver dokumenteras till kommande

generationer så dom vet vilka som byggde upp vårt samhälle och hur det var att leva på den tiden. Gå gärna med i gruppen Gamla Borås på Facebook, denna grupp har fördubblats sedan jag var med i Borås Tidning i februari 2015 och det tycker jag är helt otroligt och alla är välkomna i gruppen gammal och ung, man behöver inte bidra med bilder eller kommentera utan man kanske bara vill titta på bilder, så välkommen att gå med.