



Skolgatan 1944

Fotografen har Österlånggatan i ryggen och blickar upp mot vattentornet. Detta kan man verkligen kalla för en svunnen tid för det är inte många gamla byggnader kvar i dag, huset till höger i bild står fortfarande kvar och är väldigt vackert. Sedan är alla borta som vi ser på bilden fast ovanför Kungsgatan så finns det ett antal gamla hus kvar. Förr kunde man köra ända från Carolikyrkan och ända upp till vattentornet, i dag går det bara att köra till Kungsgatan och där är det stopp och sedan fortsätter gatan upp till vattentornet.

Man ser hur stadsbilden har förändrats på 70 år stora höga hus efter gatan hela vägen upp till Kungsgatan. Bilden är fotograferad år 1944 och man ser inte en enda bil så långt ögat når utan bara en massa cyklar och på denna tid så var Borås nog en mycket cykelvänlig stad mot vad den är i dag. Längre upp passerar Stengärdsgatan som i dag är kullersten mellan Skolgatan och Södra Kyrkogatan som Borås Stad har återskapad som gatan var tidigare. Är det någon som vet om det vara var vissa gator som var kullerstensbelagda eller var det alla gator i staden? Jag tycker att det är bra att Borås Stad har återskapad en del av Stengärdsgatan, så kommande generationer får se hur det har varit förr det är väldigt viktigt att föra vår historia vidare. Vår historia får inte glömmas bort utan vi måste föra den vidare och lika så måste vi ta vara på de privata historierna och upplevelser man hade förr i tiden och jag har börjat samla in material till min hemsida om Borås. Jag har efterlyst er egen berättelse hur det var att växa upp förr i tiden och kanske ni har någon historia från era föräldrar eller mor- och farföräldrar, maila mig gärna den om ni vill dela med er. Lika med detta så måste vi ha kvar gamla hus i staden som visar på hur det såg ut och vi har Ramnaparken med en del gamla hus.