



Kungsgatan från 1910

Kungsgatan norrut med Skolgatan som korsar Kungsgatan, bilden är från 1910-talet. Tänk vad vacker Kungsgatan var förr i tiden. Gatan var belagd med kullersten, breda och fina trottoarer lite skillnad mot i dag. Man kan inte tro att det är en fyrfiligt trafikled i dag, fast då är ju trottoarerna mycket smalare i dag. Båda husen på höger sida finns fortfarande kvar, däremot vänstersidan finns det inga gamla hus kvar alls. Det vackra jugendhuset på vänster sida i kvarteret Fjolner har ersatts av inte fullt lika vackert hus, ett så kallat bananhus har det blivit där istället. Nedanför ligger polishuset i korsningen Kungsgatan – Yxhammarsgatan och det är heller inte så vackert.

Längre ner på Kungsgatan kan man ana kvarteret Balder. Jag har lite svårt att förstå hur man tänkte när man drar en genomfartsled genom en stad på detta vis, med tanke på alla farliga transporter som sker här dagligen. Kungsgatan borde ha bevarats i detta utseende, ja kanske inte kullerstenen utan man kunde ha lagt gatsten istället. I dag finns det bara träd i mitten av gatan och här på 1910-talet var det en allé. Det är lugnt och stilla på gatan och det var nog en fröjd att bo efter denna gata innan det blev en genomfartsled. På denna tid var samhället byggt efter människor och inte byggt för bilar som det är i dag. Bilarna dom tränger bort människorna och verkar som de ska ha företräde överallt. Det var annat förr som man brukar säga det var liksom ingen stress på denna tid som det är i dag alla ska fram samtidigt och sedan på denna tid umgicks man mera med varandra än vad man gör nu, det är bara mobiler som gäller nu för tiden så man hinner helt enkelt inte att umgås med varandra. Jag känner själv hur man lever i dag med jobb och lite fritid, jag brukar vara ute mycket i naturen och fotografera men det har blivit mindre nu det senaste eftersom man har så mycket annat att göra. Jag tror det att man måste stanna upp i stressen och ta det lugnt och umgås med varandra.