



Fisktorget vid slutet av 1890-talet

En vy över centrum från Teknis, den långa gatan som är Stora Brogatan som i dag är gågata. Bilden är fotograferad i slutet av 1890-talet. Det är inte många byggnader som finns kvar i dag, Molanders som vi ser till höger finns kvar fast idag är det en våning till på huset. Husen till vänster är bland annat Nymanska gården som på 1930-talet flyttades till Ramnaparken. Gamla brandstationens torn ser man sticka uppovanför hustaken och i dag ligger posthuset där som byggdes i början av 1940-talet. Det flesta hus som vi ser på bilden är små trähus fast mitt i bild sticker det upp ett stenhus som ligger i hörnet av Stora Brogatan och Västerlånggatan. Själva Västerbro som går över Viskan är ganska så nybyggd och jag tycker det är synd att man renoverade sönder bron på 40-talet när man breddade den, man borde nu ändra tillbaka bron till sitt originalutseende, speciellt nu när det inte går någon biltrafik där.

På denna tid var Borås en riktigt mysig trästad med små långa hus och jag tycker att det är en vacker bild att titta på, men vi har lite bättre standard i dag än var det var på denna tid men däremot så umgicks man mera förr än vad vi gör idag. Nu ska man hålla på med mobiler, surfplatta eller spela tv-spel så allt är inte bättre i dag. I dag kan man nästan säga att Fisktorget är tillbaka fast man kallar platsen för Västerbro. Jag tycker att Borås Stad kan piffa upp Pagoden som stod på Stora Torget innan som man nu har valt att flytta till Servicekontoret på Pantängen och placera ut den mitt på "Västerbrotorget", där skulle den passa perfekt eftersom det har stått en Pagod där tidigare.