



Stora torget 1950

En härlig vy över Stora Torget runt år 1950, den klassiska torgbrunnen sprutar sitt vatten upp i skyn. Bilden är fotograferad ifrån Rådhuset och inte ett enda träd finns på torget. Finns några gamla byggnader kvar på vänstersidan låg bland annat biografen Olympia som sedan flyttade upp till Sjöbo Torg och står fortfarande kvar i orört skick på Sjöbo. Var ju där och fotograferade förra året och det var att stiga tillbaka ett antal år. Är det någon som vet när man lade ner biografen Olympia på Sjöbo? Bjuder på en bild på biografen på Sjöbo som är ganska så intakt med bland annat sin vackra marmortrappa och marmorentré.



Foto Glenn Murberg 20160622

Sedan till höger finns kvarter Jason, Midas och Herkules kvar och dessa försvann i slutet på 1960-talet. Biltrafiken runt Torget försvann väl någon på 1980-talet om jag inte minns helt fel, vet att raggarråket gick runt torget. Visst var torget vackert på denna tid men tycker att det är ganska så vackert i dag också med alla dessa gröna träd och med gamla Handelsbanken vid ena sidan och Rådhuset vid den andra sidan av torget, två gamla byggnader som står pall fortfarande och det vore ju en stor skam att bara komma på tanken på att riva dessa två hus. Det är som jag har skrivit tidigare att vi ska bevara vår historia och föra denna vidare till kommande generation, för utan historia är vi ingenting. Sedan bör vi fråga ut våra föräldrar eller far- och morföräldrar om hur det var på denna tid som de växte upp innan det är för sent och se till att det blir dokumenterat, mycket kan vi läsa oss till i böckerna men det finns hur mycket historia som försvinner när dom faller ifrån. Så du som har gamla föräldrar eller mor och farföräldrar i livet passa på att fråga ut dom.