



Ett foto från Sandwalls Ångbryggeris fastighet.

Ett gammalt foto fotograferad från Sandwalls Ångbryggeri på mitten av 1800-talet. Här har Södra Torget sin bebyggelse som var helt bebyggt fram till 1880-talet och det fanns bara en tre-kantig plats framför Flaménska gården och nuvarande Sagahuset som var helt öppen och kallades för "Riddarhustorget" i folkmun och det berodde på att några fina adelsmän bodde i närheten. Idag är det inte många hus kvar här, de som finns kvar är Ada Damms föräldrahem som ligger vid nuvarande Sandwalls plats, Strömqvistska, Hemgården och Flaménska. Lite kul att se bilder med sköljbryggor i Viskan och undrar hur dom gjorde när de använde dessa bryggor eftersom det var så mycket utsläpp i Viskan på denna tid men dom kanske anpassade tvätten efter utsläppen i Viskan.



Foto Kenneth Nilsson

Denna bild är fotograferad 1976 eller 1977 och man ser att det är lite annorlunda men det cirka 100 år mellan bilderna, så det har hänt en hel del. Här har Södra Torget blivit en knutpunkt för alla Stadsbussar och i dag 2017 så är det ännu tätare med bussar på torget. Jag hade inte en aning tidigare att Södra Torget var bebyggt med hus, jag visste att det tidigare har varit ett salutorg innan. På denna tid var Borås en riktig trästad med låga byggnader och det har ju med senaste stadsbranden att göra men fick helt enkelt inte bygga höga trähus utan max två våningar Sedan den sista branden år 1827 så breddade man gatorna för att göra det svårare för elden att sprida sig från kvarter till kvarter plus att man också planterade en hel del träd efter gatorna, bland annat Allégatan som fick en Allé som gjorde skäl för sitt namn. Allégatan hette tidigare Brunnsgratan och det sägs att det namnet kom ifrån att det fanns en vattenbrun i korningen Allégatan och Yxhammarsgatan.