



Österlånggatan 1950

Österlånggatan söder ut mot Stora torget. Vänstersidan ser i stort sett ut likadan i dag, förutom att Hötorget är ombyggt. Kommer ihåg på 1970-talet när stadsbussarna gick denna väg från busstorget och stannade vid Hötorget. Jag brukade ibland åka med buss nr 11 som gick denna väg för att sedan ta höger ut på Yxhammsgatan och sedan vänster på Allégatan förbi kvarter Balder sedan gick den via Olofholmsgatan, Sagagatan, Folkungagatan för att till slut nå sin ändhållsplats på Döbelnsgatan. Jag gick alltid av på Folkungagatan för på denna tid bodde jag på Vrangelsgatan vid Sagavallen. Jag vet inte när man slutade att köra buss på Österlånggatan men skulle tro att det var på 1980-talet. Nu idag så får man inte köra bil alls på denna gata.

Till höger vid stenvallen ligger Carolikyrkan och längre fram ligger de forna gamla trähusen i kvarter Midas med bland annat Franssons hörna. Dessa trähus när nu ersatta med ett tråkigt hus fyrkantigt som en låda. I hörnet av Hötorget låg tidigare en Zooaffär när jag växte upp den hette då Afa Zoo men på senare tid har det blivit en spelbutik som kallas för miljonbutiken. Bilden är fotograferad runt år 1950 och det ser ut som att det är en solig dag och ganska mycket folk ute på stan. Den 11 juni 1953 som invigdes det "nya" Hötorget under högtidliga former, tidigare har Hötorget kallats för Knappatorget som man tidigare sålde knappar, tråd och tyger och dylikt, därav namnet på torget. All handel upphörde redan vid årsskiftet 1928-1929. Torgbrunnen på Hötorget kom på plats år 1953 och finns även en skylt som det står angivet på brunnen, har fått denna uppgift av en som mailade in efter förra inlägget som var på Hötorget. Jag är väldigt tacksam för att ni skicka mail till så kan kan komplettera mina dokumentationer om Borås.