



Villa Gimle i skuggan av Textilinstitutet

En bild från en svunnen tid vid Varbergsvägen till höger ser vi textilinstitutet som byggdes år 1934. Men framför allt i mitten av bilden har vi Villa Gimle som tillhörde Rektor Bengtsson och huset byggdes år 1891 av byggmästare Frans Jonsson. Tyvärr så fick detta vackra hus ge med sig när motorvägen skulle byggas. Den sista som bodde i fastigheten var en dotter till rektor Bengtsson, lektor fil dr Elna Bengtsson. Många ville att villan skulle stå kvar och byggnadsstyrelsens kulturhistoriska byrå tyckte att de vore bra om huset skonades och likaså Riksantikvarieämbetet men det tyckte inte stadens myndighet och de ansåg inte att det fanns några möjligheter att spara detta hus. Både villan och gatan måste bort för att ge plats åt cirkulationsplatsen till det kommande Brodalsmotet.



Foto Glenn Murberg 20170907

Så här ser det ut i dag den 7 september 2017 och det är ju en väldigt stor förändring emot den gamla bilden. Det fanns 5 stycken fina kakelugnar som enligt dr Bengtsson var Rörstrandskakelugnar av fransk fajans. Dessa kakelugnar räddade man och även lite av den fasta inredningen, år 1968 rev man villa Gimle. Rektor Bengtsson var byggherre på 1890-talet och var livligt engagerad i det allmännas tjänst, han var också riksdagsman under unionskrisen och under lång tid ordförande i stadsfullmäktige i Borås och Älvsborgs landsting. Dr Bengtsson som var byggherrens dotter, hennes föräldrar bodde i villa Gimle till sin död och dr Bengtsson flyttade dit sedan hon pensionerats från sin lektortjänst vid gymnasiet i Södertälje. År 1967 blev hon nödsakad att sälja villan till staden och hon flyttade därifrån i november och hon sade själv att när villan var riven så tycker hon att det var att mista en del av sig själv.