



Stora Brogatan kvarteret Mars

Stora Brogatan någonstans mellan 1905 och 1910, dessa klassiska trähusen som uppfördes efter stadsbranden då man inte fick bygga trähus högre än två våningar. Allra längst bort i vänster bildkant ser vi Tekniska skolan, nuvarande Sven Erikssons gymnasium. Byggnaden med texten "Ur- & Optisk- Affär Helge Johansson" med adress Stora Brogatan 3 i kvarteret Luna 6 uppfördes år 1905 av byggnadsmästare Herman Andersson, de butiker som fanns i denna fastighet under 1940-talet var bland annat Nils Adamssons Sjukvårdsaffär, Borås Egendomsaffär, Luxor Radio & TV, Robert Åkerlunds Handelsfirma och Skofabrik Oscaria. Luxor Radio kommer jag ihåg när min mor och far köpte en 17 tums tv som vi skulle ha i husvagnen och jag tror att vi köpte den någon gång i mitten av 1970-talet och den tv:n kasserades bara för några år sedan och måste säga att det var kvalité på sakerna förr i tiden. Dessa små trähus revs i början av 1910-talet för att lämna plats åt en ny större fastighet.



Foto Glenn Murberg 20150801

Så här såg det ut år 2015 och den nya fastigheten uppfördes omkring år 1912 ansvarig byggmästare var Byggnadsfirman Dymling & Nilsson i Göteborg. På 1940 talet fanns bland annat Biograf Skandia med 596 platser, Rupert Strasser Dekorationer och Skyltmålning, Wahlströms Eftr. konditori och detta konditori grundades av Fru Fredrika Wahlström år 1905 och sist Waidele Musik- och radiohandel. Musikaffären kommer man väl ihåg när man kunde stå där med hörlurar och lyssna på en LP-skiva innan man köpte den, men den tiden är förbi nu och nu för tiden så är det mest att beställa musik via nätet eller streama. Så då var det bättre förr när man kunde stå och provlyssna musiken innan man köpte skivan. Nu är även biografen borta och kommer inte ihåg vilket år det var när den försvann och nu finns bara Biostaden 2001 kvar. Förr i tiden fanns det många biografer i Borås, Sagabiografen 610 platser, Fenix 253 platser, Olympia 249 platser, Forum som senare blev Olympia, Skandia 596 platser, Röda Kvarn 424 platser, Palladium 698 platser och till sist Biograf Folkan med 909 platser som revs i början av 2017. Folkan som ansågs vara Sveriges vackraste biograf med all marmor och en helt underbar biograf och så väljer man att riva denna. Undra hur tanken gick där och jag fick förmånen att komma in där och fotodokumentera biolokalen och det är jag glad för.



Foto Glenn Murberg 20161010
Bjuder på en underbar bild på Folkan innan rivningen.