



Hagabo Torp

Igår så bloggade jag om min uppväxt på Norrmalm och att jag är intresserad av allt det gamla så jag tänkte att då gör jag ett blogginlägg därifrån min mor kommer. Detta torp på bilden heter Enelund men kallades för Hagabo. I detta torp föddes min mamma 1937 och det finns endast ruiner kvar i dag. Troligtvis är det min morfars mor och far som är på bilden men jag har inte fått det bekräftat ännu men allt pekar åt det. Här nedan följer en liten berättelse om hur torpet kom till.

Magnus Olofsson föddes i Hedared den 11/4 1832. År 1845 vid 13 års ålder flyttade Magnus till Flyxhult för att ta tjänst som vallpojke (i slutet av vargatider då nötkreatur blev rivna). Kristina Johansdotter från Lövåsen i Seglora född 29/8 1828 hade haft plats som barnpiga i Koerhult hos Anders Henriksson och Anna-Britta. År 1843 kom hon till Flyxhult som piga hos Anders och Kerstin Pettersson. Med åren kom de två unga överens att gifta sig med varandra och de vigdes år 1855. De hade inte någonstans att bo fick de lov att bygga en stuga på husbondens mark, virke fick de ta i skogen fick de ombesörja och bekosta torpet själva. Stället kallade de för Hagabo men i kyrkböckerna kom stället att heta Enelund. År 1855 var stugan färdig till att flytta in i, som arrende fick de utföra 1 mansdagsverke i veckan. Dessutom skulle de upparbeta några åkrar så att de med tiden kunde föda en ko. Den första tiden fick de låna en ko av husbonden så att de fick lite mjölk till hushållet. Tiden gick och den 2 oktober 1856 fick de sitt första barn en flicka som fick namnet Emma (Magnusdotter). Sedan föddes Johan Edvard 22/8 1859, Anders Petter 10 april och sist Karl August 21 augusti 1870. Så småningom bestämde familjen att flytta till Sjöholmen i Torpa socken ett torp under Viared Östergården. Först flyttade Kristina och de tre sönerna och året därpå 1880 (eller 1881) Magnus och dottern Emma.



Foto Glenn Murberg 20080724

Så här såg det ut på platsen där torpet stod år 2008

Sedan kom torparen Anders Karlsson till Enelund (Hagabo) och hans hustru Maja, detta var år 1882 som senare flyttade till Bogryd 1883. Sedan flyttade torparen Johannes Henriksson född 1 mars 1859, död 1929 gift med Karolina Nilsdotter för 13 november, död 1923.

Johannes och Karolinas barn:

Hanna född 20/12 1882

Nathanael född 3 april 1885, död 25 november 1967

Klementin född 21 november 1887, död 15 februari 1888

Ellen född 6 januari 1889, död 7 november 1963

Rickard född 28 juni 1892, död 11 juni 1949

Gustav född 10 mars 1895, död 15 april 1896

Harald född 5 maj 1898, död 21 juli 1898

Frits född 22 juni 1899, död 4 oktober 1975

Karin född 2 september 1903, död 23 mars 1992

År 1929 efterträdde Rickard Henriksson som far Johannes Henriksson och friköpte Enelund (Hagabo) och brukade detta fram till år 1939 så familjen flyttade till Flyxhult. Efter det så blev torpet ödelagt, troligtvis så blev torpet så förfallet så att det rasade ihop en dag. Nu består Enelund (Hagabo) av husgrunder och en raserad jordkällare.

Rickard Henriksson (Min morfar) var gift med Elsa Andersson (Min mormor) född 1903

Rickard och Elsas barn:

Birgit född 29 mars, död 1980

Sture född 16 juni 1929, död 2014

Gunnar född 24 november 1932

Curt född 17 december, död 2005

Haldis född 12 augusti 1937

Ove född 4 april 1947



Ladugårdens grund som finns kvar. Tänk vad många torplämningar som finns ute i våra skogar att man bara lämnade torpen och lät dem förfalla så där men oftast är det storbönder som köper upp dessa torp och är bara ute efter själva marken.

Jag har inte varit ute och besökt Hagabo sedan 2008 så det är nog dags att göra ett återbesök där igen för att se hur mycket det har växt igen där. Det var mina morbröder som skötte detta med att hålla rent på platsen men eftersom en har avlidit och den andre är nästan blind nu så kommer det med all säkerhet att växa igen. Det kanske finns några av mina läsare som vet något mer om detta torp. Vore kul att få veta mera om det.