



Vy söderut från Carolikyrkans torn

God fortsättning på 2018 och här kommer årets första blogginlägg. Jag börjar med en vy från Carolikyrkans torn, troligtvis i början av 1890-talet det är lite dålig bild men alla huset kring Stora torget är borta i dag och man kan se ungefär mitt i bild har vi Trätorget nuvarande Södra torget som var fullt bebyggt vid denna tid. Det gamla Rådhuset till höger om torget och bakom rådhuset har vi Lilla torget som många av Boråsarna inte vet att det har funnits. Handelsbankens hus byggdes sedan på Lilla torget och det gamla Rådhuset låg ungefär där man har lagt plattor av rutmönstret av gamla Borås. Mitt emot det gamla Rådhuset låg bland annat RikeNelsons hus som fick ge vika för det nya Rådhusbygget som stadfullmäktige hade beslutat om att bygga den 14 juni 1906 och byggnaden stod färdigt den 7 mars 1910 något försenat på grund av två strejker.



Foto Glenn Murberg 20171013

Så här såg samma vy ut när jag var uppe allra högst upp i Caroli kyrkans torn den 13 oktober och där tror jag att fotografen också stod och fotograferade på 1890-talet, det verkar vara en populär plats att fotografera över Borås stad och jag måste säga att det är en fantastisk upplevelse att se staden ifrån tornet och det är inget för de som är höjdrädda. Man ser ju hur staden har förändrats, det är i alla fall ca 127 år mellan bilderna. Man ser hur hela Midas, Jason och Herkules kvarteren har försvunnit helt och hållet och det skedde på 1960-talet, nu ser det inte så vackert ut med alla dessa platta lådor till byggnader, men tur är i alla fall att Rådhuset och gamla Handelsbankens byggnader står kvar på sina platser. Man ser även Borås största höghus på Druvefors sticker upp i skyn och är det nyrenoverade och påbyggda Pallashuset, före detta Domus. Som jag har sagt tidigare är att jag föredrar den gamla bilden.