



### Söderbro

En vy från Stadsparken mot öster runt sekelskiftet 1900 med Viskan och Sven Eriksonsgatan. Till vänster syns Borås Mekaniska Gummiväveri och till höger Tricotfabriken vilken som revs i samband med stadsmotorvägen år 1970. Just nu är tomten där Tricotfabriken stod en parkeringsplats. Industrin präglades av textil i Borås det vet Boråsarna, 1800-talets nya textila råmaterial bomull vilket medförde ett uppsving för den befintliga färgerinäringen och öppnade vägar för nya hantverksfabriker för bland annat tryckning av textila mönster. Efter branden år 1827 förnyade boråsfärgerierna och tryckerierna helt med sina anläggningar och staden var vid mitten av 1880-talet landets ledande färgericentrum. Utvecklingen förstärktes av den alltmer ökande hemvävningen av bomullsvaror, samtidigt som landets första mekaniska bomullsväveri anlades av Sven Erikson år 1834 i Rydboholm strax söder om Borås. Det var dessutom förbjudet att starta färgerier på landsbygden före år 1846. Vid mitten av århundradet startade av fabriksmässigt bedriven garveriverksamhet, som på 1860-talet hade vuxit till fyra större fabriker en av dessa var Norrvikens Garveri i Simonsland. Stadens första moderna textilfabrik, Wiskaholms fabrik som startades av engelsmannen Edward Davies år 1857.

En ångmaskin drev de 73 vävstolarna som placerades i en av Sveriges första industribyggnader med sågtandstak, uppbyggd av sten från Krokshallsberget. Etableringen såg emellertid med oblida ögon av samtiden och försattes snart i konkurs. Uteblivna bomullsleveranser på grund av amerikanska inbördeskriget år 1861-1864 var troligen en bidragande orsak. Den fortsatta textiletableringen kom senare i mångt och mycket att styras av familjer som härstammade från de lokala förläggarsläkterna. Industrianläggningarna i Borås hade fram till omkring 1860 i huvudsak lokaliserats inom stadens gränser, men nu växte nya industriområden upp utanför staden och i anslutning till dem även arbetarstadsdelar som Norrby, Landala, Lugnet och Brodal. Konkursboet Wiskaholms Väfveri Ab övertogs år 1869 av vävnadsförläggarna Petter Andreas Åkerlund och Anders Andersson från Fritsla, vilka hade allierat sig med Boråsgarvaren Petersson. Bolaget namnändrades till Borås Wäfveri Aktiebolag och den första stora industrialiseringsepoken i Borås tog sin början.