



Stilla flyter Viskan längs med Nybrogatan

En vacker bild över Nybrogatan och alla dessa vackra byggnader och även bilarna. Bilden är ifrån 1930-talet, intill järnvägsbron ligger taxistationen och sedan på höjden ligger Axel Wennerstens pampiga villa från år 1889. Det vi ser på bilden finns inget kvar i dag utan det ligger äldreboendet Agamemnon och ett parkeringshus och järnvägsbron finns fortfarande kvar i dag. Jag tycker det är en stor skam att man beslutade att riva Axel Wennerstens villa den var helt underbar vacker med sitt vackra hörntorn.



Foto Glenn Murberg 20180302

Denna bild fotograferade jag den 2 mars 2018 och är inte identiskt med den gamla bilden men man ser hur Agamemnon och parkeringshuset tar plats. Jag gillar den gamla bilden för de nya husen har ingen charm som de gamla husen har, med alla hörntorn, och alla sniderier för både trä och tegelhus. Förr när man byggde husen så använde man sitt huvud när man satt och ritade hus. I dag är byggds det bara fyrkantiga lådor och det kan man se på byggnaden i hörnet Nybrogatan/Yxhammarsgatan och ändå har man byggt detta på 1970-talet om jag inte missminner mig. I dag så bygger man på höjden i stället och som jag brukar kalla det att man ställer låda på låda och vips så har man ett höghus. Visserligen så behövs nya byggnader men kan man inte använda sig av det gamla sättet och bygga på, ta fram de gamla ritningarna och bygg upp det de gamla byggnaderna och på så sätt kommer centrum att bli mycket vackrare i gen. Man ser ju bara på byggnaderna runt Stora Torget, det är mest fyrkantiga lådor men som tur är så har vi Det gamla Rådhuset och även gamla Handelsbankens hus. Ett bra exempel är Södra Torget där tre sidor av torget finns det kvar av 1800-tals byggnader och hoppas att dessa få stå kvar ett bra tag om man underhåller husen.