



Stora Brogatan Del 2

Fortsättning från föregående blogginlägg. Liksom i de flesta fastigheter i centrala stan bedrevs tidigt köpenskap i de små husen. Detta gäller även Stora Brogatan 1 det fastigheten som ligger till höger på bilden som är fotograferad i samband vid kungabesöket 1924. På 1800-talet lär dock handel i denna fastighet ha bedrivits i tämligen blygsam skala. Det var en fru Sjöman som här hade en liten butik, där man kunde köpa gamla kläder. Boråsarna lämnade in gamla klädesplagg som man ej hade behov av och köpare till sådana fanns alltid. Sådana affärer fanns för övrigt en bit in på detta sekel och då plaggen såldes i samma skick som de togs emot, kunde man säkerligen ha ett och annat att erinra mot denna köpenskap.



Foto Glenn Murberg 20171221

En bild som jag fotograferade från Sven Eriksonsgymnasiet den 21 december 2017. Senare kom denna fastighet att inhysa Victor Johanssons Speceriaffär. Liksom stans övriga rörelser i denna bransch besöktes butiken av kunder från både stad och landsbygd. Victor Johansson var den förste handlaren i staden som kunde bjuda på en fin teknisk nyhet, en blänkande fin kassaapparat. Långt senare blev denna affärman en känd sportsman med cykling och gymnastik som specialité Som landets äldste gymnast visade han långt in i den sena ålderdomen en spänst som förvånade både läkare och lekman. Tidigt dominerades för övrigt Stora Brogatan av speceriaffärer bland annat Rödgers Speceriaffär en stor och ansedd sådan. Den mest kända blev väl dock "Tidblads", där det inte minst ute på den kullestensbelagda gården ett högst rörligt liv utvecklades. Denna rörlighet var givetvis påfallande lördagar samt marknadsdagar. När den Tidbladiska gården revs så var det en i hög grad karateristisk fastighet från det gamla Borås försvann. Längre upp på Stora Brogatan låg gamla Gästis, detta ställe hörde länge till ett av de mer populära näringsställena i Borås. Som främmande "provryttare" gärna drog in här med sina mer eller mindre omfattande lager av varor så är att förmoda att man inte kunde klaga på god stämning eller brist på trevliga historier, när toddyglaset kom på bordet. Så småningom kom Stora Brogatan även att bli en nöjenas gata, där den ena biografen efter den andra lockade med sina program. Gamla Fenix var inrymd i samma lokal som Gästis.