



Flygfoto in mot Centrum

Ett vykort runt 1935, med Wiskaholms väfveri i nederkanten av bilden som sedan blev Borås Wäfveri. Som i dag ser lite annorlunda ut då man har rivit lite av de gamla byggnaderna för att bygga upp en stor glasentré och det är tur att man inte har byggt om själva kontorbyggnaden som löper längs med Viskan. Denna bild är fotograferad innan man byggde posthuset där bland annat Brandstationen låg innan man flyttade till Olovsholmsgatan. Att man inte behöll den vackra byggnaden med de stora valven som använder till portar. Lika så bakom telegrafstationens byggnad fanns det en låg byggnad som jag inte riktigt vet vad den användes till men det kanske du som läsare vet och då får du gärna maila mig. Nä var det vackrare förr i Borås med alla dessa trähus med tinnar och torn, även de gamla stenshusen var väldigt vackra men tyvärr så är de flesta stenshusen förvanskade i dag Det är lite synd att man bygger om de gamla husen det är då de förlorar sin charm

Vi borde vara rädda om vår historia och det räcker bara att man ser hur det är i Alingsås där det fortfarande finns många, många vackra äldre träbyggnader och det kan man verkligen kalla för en trästad. Det var Borås en gång i tiden också men nu med alla rivningar som var på 1960–70-talet och som fortsätter ännu i dag som jag tycker är väldigt tråkigt men jag är en sådan bakåtsträvare som många säger men jag står för det. Visst behöver man bygga nytt också men varför måste man bara bygga låda på låda??? Varför inte bygga vackert så en byggnad blir vacker att titta på och likaså en vacker fasad och inte rostig plåt eller glasa in hela byggnaden. Nä gör om gör rätt säger jag bara och alla arkitekter borde se hur man byggde vackert förr så dom kan ta efter.