



Allégatan - Lilla Brogatan

Hörnet Allégatan och Lilla Brogatan och här ser man tydligt att man sänkte Allégatan på trappan utanför byggnaden. Detta gjorde man för att plana ut Allégatan som jag tidigare har berättat om och en del av gatan höjde man bara för att den skulle bli så jämn som möjligt. Vet inte när exakt när byggnaden byggdes men skulle tippa på i början av 1900-talet och även när den revs vet jag inte. Jag minns att i den nya byggnaden låg bland annat Götabanken och nu i dag ligger Telia där.

De flesta gamla husen längs med Allégatan är borta i dag men det finns en och annan gammal byggnad som finns kvar än i dag och det är bland annat Hemgården. Även i dag så är gatan stenbelagd men inte lika bred som förr och att Allégatan var så bred förr i tiden var genom den senaste stadsbranden, då stadsfullmäktige beslutade om att man skulle bredda alla de större gatorna och de skulle fungera som brandgator för att förhindra nya bränder och då var då. Hela centrum blev då som ett rutnät och man kan beskåda detta genom att bege sig till gamla Handelsbankens hus och titta på marken, där finns det stenplattor som visar gamla Borås som ett rutnät. Tyvärr så har många av plattorna gått sönder och det har nog skett genom när man anordnar sommartorsdagarna. Man borde restaurera dessa stenplattor som är spruckna. Den stensättningen bör sparas som vi blir påmind om hur gamla Borås en gång såg ut. Vi får inte utplåna vår historia som våra förfäder har byggt upp. Sedan får jag önska er en trevlig midsommar i efterskott, själv firar jag midsommar på västkusten ihop med min sambo.