



Österlånggatan-Yxhammarsgatan

I korsningen Österlånggatan – Yxhammarsgatan runt år 1906 så man håller på att riva de gamla husen för att lämna plats för det nya Stadshotellet. I bakgrunden ser vi det vackra von Ahnska huset uppfört år 1905-1906 och det står lika vackert där i dag. Stadshotellet uppfördes år 1907 och ansvarig byggare var Oscar Ohlson och arkitekterna var Ivar Tengbom och Ernst Torulf. Byggnaden bestod av 5 våningar och suterrängvåning och vindsvåning och byggnaden disponerades i huvudsak av Stadshotellet.



Här står Stadshotellet klart och det var också en mycket vacker byggnad men som tragisk drabbades av en våldsam brand år 1978 och ersattes senare av en ny byggnad. Stadshotellet bestod av 1 stor festlokal, 1 liten och 1 stor matsal, 28 gästrum, 3 klubbрум, 1 matsal, 2 salonger, 1 damsalong och 2 badrum. En byggnad som jag aldrig hann att besöka då jag endast var 14 år gammal, hade ju inte ens "åldern" inne.

Von Ahnska huset som ligger i bakgrunden uppfördes 1906-1907 och även detta är ansvarig byggmästare Oscar Ohlson. Är uppförd i 4 våningar och entresollvåning och det fanns 8 affärslokaler med lagerrum och kontor och det fanns även en biljardsalong. Det fanns 16 lägenheter i byggnaden och i dag finns det 29 lägenheter. Då kan man förstå hur stora lägenheterna var på denna tid eftersom man nästan har fördubblat antalet lägenheter. Det hade varit intressant att få komma i en lägenhet i huset där tiden har stått stilla och få fotodokumentera. Det är tur att det finns ett antal gamla hus kvar i Borås. Det sägs även att von Ahnska huset var den första byggnaden som hade toalett inne i lägenheten och det var nog en otrolig skillnad att slippa gå ut på utedasset. Måtte detta huset få stå i många, många år till, byggnaden är 113 år gammal och byggd med mycket fina utsmyckningar och smidesbalkonger och det är sådant som inte bygger i dag utan mest trista fyrkantiga lådor.