



Södra Torget

Strömqvist järnhandel i den gamla anrika byggnaden som byggdes år 1828 i en våning med inredd vindsvåning, ägare på 1940-talet var AB Strömqvist järnhandel. Bengtas Lunchkafé fanns i byggnaden och den rörelsen grundades av Franzen och Karlsson och från år 1941 var innehavarna Karin Zetterberg och Ester Svensson. På Österlånggatan fann Ingrid Hedbergs Tobak- & Pappershandel och den grundades av handlande Hjalmar Söderholm och Ingrid Hedberg tog över affären år 1910. Strömqvist Järnhandel grundades av handlande Sven Knutson på 1820-talet och flyttade till Borås år 1849 och från och med år 1912 tog Strömqvist över verksamheten och verkställande direktör från 1940 var Elin Husberg.

Södra Torget var bebyggt på 1800-talet och dessa byggnader revs troligen år 1895 för att skapa ett salutorg. Redan då började man att riva byggnader för att skapa något annat. Det blev ett salutorg som bland annat har kallats för "Trätorget" och det namnet fick torget eftersom man sålde möbler och hantverk. Efter cirka 38 år så flyttade salutorget från Södra Torget till Krokshalltorget och i stället blev det ett busstorg från år 1933. Så är det än i dag men trafiken är lite mer intensiv samt att bussarna är mycket större i dag mot den vi ser på bilden. Troligen är bilden ifrån 1950-talet. Södra Torget omringas av tre 1800-talshus, Strömqvist som vi ser i bild, Utfalska gården nuvarande Hemgården och Flamenska gården och vi får verkligen hoppas att dessa tre gamla byggnaderna får stå kvar. Det jag saknar på torget är den gamla Trafik- och informationskiosken och den borde renoveras samt att få en plats antingen bredvid Hemgården eller Flamenska gården för det är där kiosken hör hemma och inte under en presenning på Ramnaslätt. Jag håller på att jobba på att få den renoverad och att den får en värdig plats i Borås.