



Vy från Gustav Adolfskyrkan

En vy från Gustav Adolfs kyrkans torn som inte är lika populärt ställa att fotografera ifrån som det är från Carolikyrkans torn. Det beror nog på att Carolikyrkan ligger mera centralt och att tornet är mycket högre samt att det är Borås äldsta bevarade byggnad som står på samma plats. Men det är en vacker vy från Gustav Adolfs kyrkans torn ändå och man ser väldigt många skorstenar och inte ett enda höghus och det är en vacker idyll. Man ser en del av gamla Bäckäng men framför allt byggnaden som när den byggdes var Borås Lasarett och det var Borås tredje lasarett. Arkitekten hette Axel Kumlien som var allenarådande på lasarettbyggnader i hela Sverige. Lasaretten stod klar år 1893 men redan år 1930 var det dags för inflyttning i det lasarett som vi använder oss i dag vid Brämhultsvägen. I dag fungerar byggnaden som fullmäktige samt att stora delar av byggnaden är kommunalt.

Jag har länge funderat på att komma upp i tornet på Gustav Adolfs kyrkan och jag måste göra slag i slag i saken nu i höst. Det är alltid lite roligt att jämföra gamla bilder men nya. Precis som jag gjorde när jag var uppe i Carolitornet det var en upplevelse att se Borås från ovan. Bäckäng har ändras ganska mycket sedan denna bild fotograderades och tror att det är i början av 1910-talet. Likaså i Villastaden finns det många gamla byggnader kvar och jag kommer också att fotografera dessa byggnader och eventuellt kommer det som blogginlägg men mest blir det för att använda bilder på min hemsida som jag håller på att göra, det kommer att mest bli som en bildsida men kommer att finnas med fakta om byggnaderna. Troligt kommer sidan att vara färdigt till våren.