



Wolds bokhandel vid Hötorget

En gammal bild från 1920-talet då John Wolds bokhandel låg vid Hötorget. Jag förmodar att det är John själv som står vid dörren som vetter ut mot Österlånggatan. Jag vet inte hur länge Wolds hade sin verksamhet innan de flyttade ner till Stora Torget. Troligen byggdes denna fastighet vid 1827 efter senaste stadsbranden. Jag har inte hittat något byggår utan det är vad jag tror. Sedan rivningen av byggnaden skedde väl på 1940-talet om jag inte är helt ute och cyklar. Senaste hyresgästen som fanns här i hörnet var Bazar No.1 och de fanns även kvar när den nya fastigheten byggdes. Man kan se på dessa byggnader att de har en visslikhet med varandra och det beror på att den sista stadsbranden var år 1827, då man fick återuppbygga staden på nytt igen. Då blev det tyd sådana här hus som Wolds och då på den tiden fanns det inga större byggnader utan då var det typ 2-vonings trähus i Karl-Johans stil.

Det finns några få fastigheter kvar i Borås men dom är inte många, bland annat Strömqvistska gården, Hemgården och Flaménska gården alla tre vid Södra Torget. Den enda träbyggnaden som har klarat bränderna ligger vid Västerlånggatan och kallas för Brännerigården och det är den enda byggnaden som ligger kvar på sin plats. Likaså Carolikyrkan klarade sig men fick omfattande skador men det är Borås äldsta byggnad. Det finns mycket vackert att titta i Carolikyrkan och en spännande vandring upp i tornet, där det finns äldre saker bevarade bland annat gamla gravstenar. Carolikyrkan är verkligen bevarad i bästa skick. Sedan har kyrkan en vacker granne som jag tycker är Borås näst vackraste hus, Von Ahnska huset och även det är verkligen väldigt vackert bevarad och varför ska det vara så svårt att bevara gamla byggnader i Borås. Jag förstår inte detta att man måste riva äldre hus och sedan för att ersätta de med någon betonglåda utan någon som helst charm. Som jag har tidigare skrivit att man skulle ha renoverat och bevarat kvarter Balder så hade Borås haft ett eget gamla stan med gamla kullerstengator det hade blivit hur vackert som helst.