



Rydboholms Järnvägsstation

En gammal bild på en svunnen tid, Rydboholms gamla järnvägsstation och vet ej exakt när bilden är fotograferad men någon gång i början av 1900-talet. Då på denna tid fanns det både station och även ett godsmagasin längre bort, samt att det var en större bangård än vad det är i dag. När stationen revs det vet jag inte men hoppas att ni läsare kan upplysa mig om detta. I dag finns det bara ett spår här på platsen samt att det finns en återvinningsstation på platsen och det finns inga spår alls kvar av den gamla stationen. Det som är bekant så startade Sven Erikson Rydhoholmsbolaget och han var en fattig Marbopojke men det ändrades och det var han som startade Sveriges första bomullsspinneri och det var inte bara i Rydboholm utan även Viskafors och Rydal. Här fanns det både minuthandel, färgeri och bolaget uppförde även en egen kyrka det fanns även skola, fattigvård och ålderdomshem. Så Sven Erikson tänkte på det mesta och inte bara på sig själv utan även på sin personal. Stationen låg 429 km från Stockholm och järnvägen går mellan Varberg och Uddevalla. Stationsföreståndaren hette K. A. Ekelundh från den 8 oktober 1894 och sedan fanns det ett kontorsbiträde och en stationskarl. Det fanns även en poststation inrymd i järnvägsstationen.



Här är en lite nyare bild på stationen och vi ser även att järnvägen är elektrifierad. När man tittar på järnvägsstationen så ser den ganska så stor ut och det var synd att man valde att riva denna, för den hade varit ett bra komplement till den gamla fabriksbyggnaden, gamla kvarnen vid Viskan och den gamla kontorsbyggnaden. Själv bodde jag i Rydboholm mellan 1990 och 1996 strax ovanför järnvägen på disponentvillans gamla tomt ungefär där som tennisbanan låg. På den tiden så hade de fina herrarna stora fina hus och stora tomter. Men man rev den gamla villa och byggde upp en lite mindre villa och den finns fortfarande kvar. Fast på 1990-talet så byggde man en massa småhus på en gamla disponenttomten och det var väl egentligen här som mitt intresse väcktes för det gamla. Det var då jag fick upp ögonen för det gamla brukssamhället Rydboholm och jag försöker att samla på mig så mycket material om Rydboholm.