



Brämhultsvägen

Brämhultsvägen 53-57 vid lasarettet och troligen är denna bild fotograferad på 1950-talet och när jag växte upp på 1980-1990-talet så minns jag huset precis som på bilden. Tre vackra hus med en vacker stenmur mot trottoaren. Tyvärr så är det ganska så omgjort i dag och de tre husen är rivna ersatta med både parkeringsplats och bussterminal. I huset längst bort fanns det en Konsumaffär och om jag inte missminner mig så i nummer 57 huset till höger fanns det en så kallad "barnkrubba" som det hette förr i tiden och Hertagården hette den. Det fanns lite andra småaffärer i dessa byggnader och det var en speceriaffär och en charkuteriaffär, det fanns även en syfabrik som hette Sandgrens i mittenhuset.



Foto Ingemar Jaselius 1997

Så här såg det ut en kall vinterdag 1997 och i dag ser det annorlunda ut som sagt och här närmast kameran är rondellen som finns i dag och vägen till höger gick in till ambulanscentralen om jag inte missminner mig. Nu i dag finns ambulanscentralen borta på regementsområdet där de kommer snabbare ut på motorvägen och det var väl tanken med flytten dit. Jag tror att husen revs i slutet av 1998 eller i början av 1999. I dag när man kommer och åker Brämhultsvägen från Åsvägen så ser det väldigt öppet och tomt ut, området runt lasarettet förändras varje år tycker jag och det byggs ut hela tiden och av gamla lasarettet finns det lite kvar i alla fall. Sedan hela Brämhultsvägen förändras nu, för några veckor sedan så sågade man ner träden efter gatan från Vedensgatan och ner till Fjärde Villagatan för att bygga ut cykelbanan. Man tänker lite tokigt när man tar ner friska träd och varför ska cyklisterna ha en så kallad "motorväg" ner mot Kungsgatan. Det kommer inte att dröja länge innan det händer en allvarlig olycka mellan personbil och cykel, men nu bygger man ju en säker cykelbana sägs det.