



Kvarteret Glasmästaren

Nu är jag tillbaka i Borås efter att ha skrivit lite inlägg utanför Borås men jag hoppas att ni gillar även de andra inläggen som jag gör som inte handlar om Borås. Jag gillar att skriva om andra kulturskatter som vi har runt om i Sjuhärad. Jag tycker det är viktigt att lyfta fram våra kulturminnen även de som ligger i skogen eller som är bortglömda. Men nu är vi tillbaka i Borås och närmare bestämt min favoritstadsdel Norrby. Vet inte varför den ligger så varmt om hjärtat men det måste vara alla dessa gamla arbetarbostäder. Bilden här föreställer kvarteret Glasmästaren och de tre vita husen ligger på Billdalsgatan och bakom dessa ligger Skogsbackegatan. Till vänster i bild skimtar Norrby Snickerifabrik som låg på Västra Nygatan 46. Byggnaden uppfördes år 1898 och Norrby Snickerifabrik grundades av fabrikererna August Magnusson och J. Hjertman samt P. I Henriksson och målarmästare V. E Hagberg av vilka de två förstnämnda var aktiva delägare. Firman ombildades år 1921 till AB Norrby Snickerifabrik och sedan år 1942 till Norrby Nya AB och verkställande direktör Eric V. Magnusson från år 1913. Norrby trävaror en såg, hyvleri, snickerifabrik och trävaruaffär. Vet inte när Norrby snickeri flyttade ifrån Norrby men det var nog i mitten eller slutet av 1960-talet. Norrby Trävaror finns kvar än i dag men heter då Norrby Trä XL-bygg.

De vita husen uppfördes mellan 1903 och 1910 och måste säga att bilden är väldigt idyllisk, bilden är fotograferad runt 1920. Idag finns det inte så mycket grönområden som det fanns förr i tiden som man ser på denna bild. Det är synd att bostadsområdena består mest av betong och asfalt, förr i tiden så fanns det grönsaksland, potatisåkrar mitt i stadsdelarna. Jag minns när jag var liten och bodde på Wrangelsgatan så hade min mor och far typ en kolonilott precis bredvid vårt hus. Det var på kullen mellan Sagavallen och Kråkekärrsgatan.