



Lundgrens lottkö

En kö utanför Lundgrens på Österlånggatan, det ser man inte så ofta nu för tiden och speciellt när det gäller lotter i alla fall utan nu är det typ Black Friday som man köar till. Byggnaden är uppförd efter sista stadbranden 1827 och är byggd i en klassisk stil Karl-Johan, den är byggd i en våning och vind och även källare. Förutom att man sålde lotter sålde man specerier och konserver. Ägare var AB O. Lundgren och grundad år 1840 av grosshandlare O. Lundgren. Tyvärr så finns inge byggnaden kvar längre på grund av en brand på 1950-talet. I dag står det en större byggnad här som Skandinaviska Enskilda Banken låg i många, många år.

Österlånggatan går från Järnvägsgatan till Fabriksgatan och är en av de äldsta gatorna i Borås som nämns redan år 1663. I datans karta från 1728 står: "Östre Långgatan". Österlånggatan slutade vid Fabriksgatan men gatans förlängning förbi Lidaholm och vidare hette förr Kindsvägen. Namnet fanns från 1800-talet fram till 1930-talets början då namnet slopades och Österlånggatan förlängdes ända fram till nuvarande motorvägen. Stora delar av Österlånggatan är i dag gågata, mellan Tryckerigatan och fram till Skolgatan och från Busstorget till Fabriksgatan är det än så länge tillåten bitrafik. Det

finns inte så många trähus kvar längs Österlånggatan är det bara den gamla träkåken som låg vägg i vägg med Lundgrens och så Strömqvistska gården, Hemgården och Flaménska gården som finns kvar sedan finns det stenhus kvar som är gamla och vackra som t.ex. von Ahnskauset som ligger mellan Skolgatan, Österlånggatan och Brännerigatan men den äldsta byggnaden som ligger utmed är Caroli Kyrkan som stod färdig år 1669. Kyrkan hette Torpa kyrka fram till år 1905, då den fick sitt nuvarande namn till minne av Karl XI. Tornet byggdes till 1681 och kyrkan har återbyggs och reparerats efter bränder 1681, 1727 och 1822. Tornets nuvarande utseende är från mitten av 1800-talet.