



AB Corsettindustri

Företaget AB Corsettindustri grundades 1932 av direktör Joel Akerlund. Tillverkningen omfattade strumphållare, höfthållare, korsetter, bysthållare mm. År 1942 uppfördes den aktuella byggnaden utmed Herrljungagatan. Företaget expanderade efter andra världskriget och fabriken byggdes ut vid ett antal tillfällen under 1950-1960-talen. I slutet av 1940-talet fanns 150 personer anställda. Från 1970 ändrades firmanamnet till Abecita AB. Företaget var huvudenhet i en koncern med cirka 300 anställda. Efter en konkurs 1980-81 övertogs ägandet av närmaste konkurrenten och grannen vid Herrljungagatan, Swegmarks Invest. Produktionen fortsatte därefter med mindre inskränkningar under firmanamnet Abecita of Sweden AB. Swegmarks och Abecita svarade vid denna tid för ca 70 % av bh-tillverkningen i Sverige. 1993 års tillverkning av velourplagg för "bad och strand" sysselsätter cirka 30 anställda i Borås medan tillverkningen av BH och underkläder har tagits över av ett dotterföretag Abecita Oy i Lapua i Finland.



Foto Glenn Murberg 20190128

Byggnaden uppfördes 1942 efter ritningar av arkitekt Olof Siby. Ursprungligen hade byggnaden 4 våningar samt källare och avslutades med ett platt tak. Källaren, som är utbyggd under mark mot väster och har en betydligt större yta än de övriga våningsplanen, innehöll ursprungligen lager, garage och lunchrum. Bottenvåningen fungerade som färdiglager och styckeförpackning medan andra våning innehöll kontorsutrymmen. Tredje våningen fungerade som sysal och fjärde våningen var uppdelad i två långsmala lokaler innehållande vävsal och sysal. Vid en utbyggnad som troligtvis gjordes i slutet av 1940-talet påbyggdes ytterligare 1 våning. Byggnaden fick vid det här tillfället sitt välvda tak. I samband med ännu en utbyggnad 1959 tillkom byggnadsdelen mot Herrljungagatan. Denna del uppfördes ursprungligen i 4 våningar samt källare efter ritningar av arkitekt Nils Normark. Den innehöll omklädningsrum och kök i källaren. Bottenvåningen fungerade som färdiglager medan tredje och fjärde våningarna användes som sysalar. En indragen vindsvåning påbyggdes år 1960 troligtvis i samband att byggnadsdelen färdigställdes. Vindsvåningen innehöll förberedning. Byggnadsdelen mot söder tillbyggdes år 1966 efter ritningar av arkitekt Bo Christemin. Båda dessa tillbyggnader ansluter helt till den befintliga byggnaden vad gäller både höjd, volym och fasadmaterial. Dock har byggnadens ursprungliga funktionalistiskt inspirerade tegelarkitektur delvis gått förlorad vid de omfattande utbyggnadsetapperna.

Fabriksbyggnaden har idag en stark prägel av 1950-talets industribyggnadsideal som kan karaktäriseras som en något "uppmjukad" funktionalistisk stil. Fasaderna är genomgående klädda med gult tegel. Den södra gaveln, som är mest exponerad, har dock klätts in med gul profilerad fasadplåt vilket är olyckligt för byggnadens karaktär.