



Österlånggatan

En gammal bild från sekelskiftet skulle jag tro och man ser bara trähus så långt ögat når förutom Caroli kyrkans torn som syns i bakgrunden. Caroli kyrkan som är Borås Äldsta byggnad på sin ursprungliga plats och resterande byggnader vi ser har tillkommit efter det fjärde stadsbranden år 1827. De enda som finns kvar i dag är Strömqvistska gården till vänster och Utfalska gården till vänster, som är Hemgården i dag. Så här lugn är inte Södra Torget i dag utan det är mycket mera trafik här sedan det blev busstorget. Längre tillbaka så var "busstorget" bebyggt men dessa hus revs för att skapa en stor yta för en saluplats samt parkering för hästar och vagn. Södra Torget ligger mellan Viskan, Åsbogatan, Österlånggatan och Flaménska gården. Torget har haft många folkliga namn. Jag har låst på en del tidiga vykort att det även kallats för Nya Torget. Trätorget var ett annat namn på grund av att bönderna sålde diverse trävaror. Även Ballebotorget var ett vanligt namn i början av seklet då möbler från Bollebygd såldes där.

Riddarholmstorget var ett vanligt namn på 1800-talet då bebyggelsen fanns kvar på torget och att i närheten bodde flera adelsfamiljer. Även på Södra Torget har det funnits träd som planterades år 1918 och fälldes på 1960-talet sägs det. Apropå träd om man tittar på bilden och vid hörnet av Hemgården står det ett träd som fortfarande står kvar i dag. Eftersom man har börjat såga ner massa träd i Borås så är jag ganska orolig att även dessa träd vid Hemgården kommer att försvinna om vi inte är på vår vakt. Har man väl börjat skövla så är det lätt att låta det fortsätta.