



Vy från Tekniska Elementarskolan

En vacker vy från Tekniska Elementarskolan nuvarande Sven Eriksonsgymnasiet, bilden är fotograferad rund år 1910. Stora Brogatan rakt fram upp till Gustav Adolfskyrkan och till höger ligger Molanders Konditori som jag bloggade om sist. Till vänster ligger bland annat Nymanska gården som i dag återfinns i Ramnaparken och den flyttade på 1930-talet eftersom man ville göra Krokshallstorget till ett salutorg. Bakom Nymanska gården fanns fattigstugan "Bracka", Nymanska gården är en av Borås äldsta byggnader tillsammans med Brännerigården och Carolikyrkan. Nere vid Viskan står det en pagod intill tidningskiosken och mittemot tidningskiosken finns Röda Kvarn.

Här i den lilla parken vid Tekniska Elementarskolan sitter "gubbarna" och studerar Stora Brogatan som verkar vara lugna gatan på denna tid, inte en enda bil i siktet och en häst med vagn står framför pagoden. Jag tycker att det är en underbar bild att sitta och titta på med alla dessa vackra stenhus och trähus. Borås var en vacker stad när den tiden var för trähus och med lite blandning av stenhus och alla dessa kullerstengator och även torgen var belagda med kullersten. Vyn härifrån ser inte alls likadan ut utan då till vänster ligger en byggnad som innehåller Köket och Molanders är påbyggd med en våning och vindsvåning. Både Pagoden och tidningskiosken är borta, tyvärr så vet jag inte vilket år tidningskiosken försvann, pagoden kan vara den som man senare placerades i Ramnaparken. Västerbron har kvar sina klassiska stenräckan på bilden men har försetts med andra järnräckan. Men det är som man säger att tiderna förändras och även stadens utseende och det har verkligen Borås gjort både här och där. Nu ploppar det upp höghus till höger och vänster och man vill bygga höghus på den minsta lilla tomt man hittar utan att tänka på att det ska passa in i stadsbilden.