



Viskan och nuvarande Knalletorget

En bild på Knalletorget som det heter i dag och där som Lilla Brogatan går nu över Viskan med en broförbindelse. Bilden är fotograferad år 1925 och här håller man på att bygga intill Lilla Brogatan. Byggnaden till höger tillhör Borås Wäfveri färgeri men det var Casper Beck som grundade Becks färgeri år 1833 men då intill Västerbro men flyttade sedan hit 15 år senare till kvarter Prometheus där som Grand Hotell ligger i dag. Färgeriet blev ett av de största i Borås och Casper Bäck blev den högst taxerade färgaren i Borås. Han dog år 1881 och färgeriet hade flera olika ägare innan Borås Wäfveri köpte färgeriet på exekutiv auktion år 1901. Stora förändringar och ombyggnationer och färgeriet blev det dominerade i staden. Färgeriet användes i första hand för färgning av Wäveribolagets egna tyger och färgeriet flyttade till Ryda år 1963 och 2 år senare så rev man byggnaderna. Sedan år 1972 finns Grand Hotell på denna plats.

Viskans kanter är snyggt stensatta och det är så genom hela Borås och är det någon som vet vilket är man stensatte Viskans kanter? Vore roligt att veta, för de måste ha varit ett stort arbete på denna tid och med de hjälpmedel som de hade då. Som jag skrev i förra blogginlägget så var Viskan ett viktigt redskap i industrin på denna tid och många färgerier delade på Viskan. Sitter och tänker på att färgerierna som släppte ut sitt processvatten i Viskan och att man sedan tvättade sina kläder i samma vatten. Men det är tur att vi har lite mera regler att följa nu för tiden annars skulle allt liv i vattnet vara dött. Det är ju likadant ute vid gamla I 15 övningsområde, där ligger det nog mycket på Viskans botten som inte hör hemma där och det gäller nog hela gamla övningsområdet på Bråt.