



#### Simonsland

Ett gammalt vykort över dåtidens Simonsland, Göteborgsjärnvägen går in mot Borås Nedre station. Denna bild måste vara tagen på tidigt 1900-tal och det som dominerar bilden är Caroli kyrkan och alla dessa skorstenar. Här ser man Borås på den tiden då det var låga byggnader, den enda stora byggnaden är kyrkan. Området i dag ser helt annorlunda ut men bland annat gamla Konstsilkes stora fabriksbyggnad och rakt fram ungefär mitt i bild låg Wennerstens fabrik. Till höger om järnvägsspåret mittemot Wennerstens byggde man sedan den stora Ångcentralen som i dag är ett minne blott och tomten står fortfarande obebyggd. Mitt i bild ser vi järnvägen som gick till Herrljunga och var Borås första järnvägsförbindelse men då gick tågen bara till Borås Övre station med sedan när man hade byggt järnvägsstationen som används idag så gick även Herrljungatågen till nedre stationen.

Det är så roligt att sitta och titta på gamla bilder och se hur det såg ut förr. Man kan sitta länge ibland och klura var bilden föreställer och ibland så tar det stopp helt och hållet men sedan nästa gång man tittar på bilden så kommer man på vad bilden är fotograferad någonstans. Det är det som driver mig att hålla liv i denna blogg att visa upp hur vår gamla stad såg ut förr i tiden med lite historier och fakta. Sedan brukar jag få lite bildmaterial från läsare och även lite texter och historier och det tycker jag är jätteroligt. Jag har mycket att lära mig om Borås historia och lär mig nya saker varje dag och det är tack vare ni läsare som skickar mail till mig och det är jag väldigt tacksam för. Jag har märkt att jag har fått många yngre läsare av bloggen som är väldigt nyfikna på historien om Borås som jag mer än gärna förmedlar vidare. Som jag tidigare berättat så håller jag på med min hemsida som jag lägger upp gamla Borås bilder som jag har fått av er läsare och det är jag väldigt tacksam för. Tyvärr så har varken min far eller mor så många bilder på gamla Borås, min far var ifrån Ockelbo och flyttade till Borås på 1950-talet och min mor kommer ifrån Enelund (Hagabo) i Seglora. Så det är därför som jag vädjar efter era bilder.