



Flygfoto över Krokshallstorget

Ett flygfoto över nuvarande knalletorg och Krokshallstorget. Det är många hus som är borta i dag men de flesta står kvar och bilden är fotograferad på 1930-talet. Man ser att man har börjat bearbeta Krokshallsberget. Det är en helt underbar bild att sitta och titta på, man ser även baksidan på Borås gamla brandstation med sina torn mitt emot Borås Wäfveri. Den byggnad som Borås Wäfveri låg har också genomgått lite rivningar och nybyggen sedan bilden togs och även nu för två års sedan revs det en del av på den anrika byggnaden. Det hade varit roligt att se en flygbild på hur det ser ut i dag. Det är så här torghandel ska se ut och det är så här jag minns Krokshallstorget när jag var med min mamma när hon gick för att handla grönsaker med mera.

Jag vet inte vilket år man började spränga ut ur berget eller om det kan vara det man håller på med på bilden, för man ser hur man i alla fall håller på med något arbete där. Sedan är det vackert att se Viskan ringla sig fram och lika så att det är stensatt på båda sidor. Alla dessa tre broar finns kvar över Viskan fast Västerbron är något ombyggt i dag och ett helt annat räck. Sedan har det tillkommit en bro över Viskan och det är i förlängningen av Lilla Brogatan precis bakom biografen Röda kvarn. Så nog har stadsbilden förändrats en hel del under alla dessa år, det har rivits och rivits i Borås alldeles för mycket och det verkar inte vara slut med det ännu. Jag efterlyser fortfarande era bilder på när man river byggnader i Borås och har du sådana bilder så skicka iväg i ett mail till mig på gamlaboras@murberg.se. Det gäller även andra bilder på gamla byggnader i Borås, så det är bara att höra av sig.