



Stadsparken med Viskan

Stadsparken är en oas för oss Boråsare och det har det nog varit ända sedan man anlade parken. Denna bild ser de sittande i parken att njuta av tillvaron, trots att de har en fabriksbyggnad mitt framför sig. Jag tror att det var tillflykten för många Boråsare som inte hade möjligheten att ta sig ut på landet men ändå ville komma bort lite. Parken är fint anlagd med mycket blommor och buskar. IO dag är parken ganska lik som en var förr förutom att det fattas några byggnader som t.ex. Kilens färgeri, Wiskabergs fabrik på andra sidan av parken där i dag som Stadsparksbadet ligger i dag och framför allt så är saknaden av den gamla teatern stor. Även Borås Wäfveris byggnad borta med de vackra väggarna intill Viskans kant och är i dag ersatt med Grand Hotell. Det är mycket som förändras runt om i våra städer.

Nu när man ligger sjuk så har man lite tid över att hålla på med lite andra saker, som t.ex håller jag på att digitalisera en torpinventering av Hovs socken. Det är väldigt roligt och intressant att läsa deras levnadsöden. Hur det klarade att livnära sig på deras dagsverken med mera. Man blir mer och mer intresserad av det gamla och när jag blir frisk så kommer jag att ge mig ut i skogarna runt Annelund och fotografera dessa torprester som finns kvar och lägga till den digitaliserade torpinventeringen. Ju mer jag tänker på detta så är det nog ett framtida arbete som jag skulle kunna tänka mig att syssla med, vi får väl se vad arbetsmarknaden erbjuder nästa år då man blir arbetslös efter 11 år på Flügger i Bollebygd. Jag tänkte även att jag skulle skriva ett blogginlägg om gamla HP Färg i Bollebygd så du som läser min blogg, du kanske har lite fakta och historier om företaget. Du får gärna maila mig på gamlaboras@murberg.se.