



Foto Thor Siesing

Tryckerigatan

Jag fortsätter med dessa glasplåtar som jag har fått. Denna gång är det Tryckerigatan som knappt finns kvar längre. Den gick ifrån Nybrogatan och ända upp till Kungsgatan men i dag finns det bara en liten stump kvar mellan Österlånggatan och Allégatan. Denna bild är fotograferad innan man byggde Folketshuset. Tycker det är en vacker vy ner över till järnvägsbron som leder tåget till Herrljunga. Den järnvägsbron finns kvar än i dag, så man kunde bygga hållbara saker förr i tiden. Det är kul med egentagna bilder för de blir i en helt annan vy än de bilder man är vana vid. Jag tror inte jag har sett huset till vänster på någon bild innan men är inte helt säker på det. Huset till höger har jag för mig att Kafé Svea låg, inte riktigt säker där men rätta mig om jag har fel.

Huset längre ner med det spirande tornet som tillhörde Fabrikör Wennersten och det var ett fantastiskt vackert hus som man tyvärr valde att riva. Ja allt bild ser i bild är borta i dag och nedanför Österlånggatan var det parkeringsplatser på båda sidor i ett antal år. Huset till vänster i bild byggdes Grand hotell och nedanför Österlånggatan finns i dag äldreboendet Agamemnon och även ett parkeringshus. Jag tror att jag föredrar denna gamla vyn än den nya som är i dag, man får lite mer levandekänsla av denna gamla bild och framför allt inte en bild i sikte utan bara en kärra med en man som drar och en kvinna som skjuter på, barnet som springer där är nog deras barn som springer med och leker. Årtal vet jag inte på denna bild men skulle jag gilla så är nog den fotograferad i slutet på 1800-tal eller i början av 1900-tal. Fotografen är åter igen Thor Siesing. Dessa glasplåtar har jag bara skannat in i råformat men kommer sedan att justera både det ena och det andra på dom.