



Foto Rune Murberg

Folkungagatan – Sagagatan

Nu är jag tillbaka med bloggen igen efter två veckors uppehåll, denna gång med en bild en vy över Sagagatan. Nu när man sitter isolerad i dessa Coronatider så få man tid till mycket annat. Jag tog tag i alla de bilder som min far har fotograferat och dessa hade jag skannat i för tre år sedan men blev liggandes på en hårddisk. Då hittade jag denna bild som min far fotograferade från sitt fönster på Folkungagatan i början av 1950-talet. Tyvärr så hittade jag inte så många bilder från Borås i albumen utan mest semesterbilder och bilder på hand hemort. Min far kommer ifrån Ockelbo närmare bestämt ifrån Böle som det heter och han fick för sig att han skulle mönstra på en båt i Göteborg men kom tyvärr inte längre än till Borås där min mor lade vantarna på honom.

Byggnaden vi ser rakt fram är Elinshage som jag har skrivit mycket om tidigare i bloggen och jag har alltid trott att Elinshage har legat där byggnaden till höger ligger på bilden. I dag finns inga av dessa hus kvar utan en annan byggnad står där rakt fram och till höger finns det inget kvar, förutom några husgrunder, grindstolpe och några trappor. Nu går det att jag blir ännu mer nyfiken på detta område

så finns det någon av mina läsare som kan berätta lite om Elinshage, jag vill veta det mesta, om vilka som bodde där och när man rev dessa hus. Det ska även ha funnit hus mellan Sagagatan och järnvägen där som gångvägen nu går ner till järnvägstunneln. Vore roligt om du som läsare hade bilder på dessa byggnader, just Sagagatan, Folkungagatan och Vrangelsgatan växte jag upp på 1960-talet och det är alltid roligt att veta mera. Vet ni något eller har bilder så hör av er på: gamlaborås@murberg.se.