



Foto Rune Murberg

Vid knallens i Borås

Jag fortsätter med de få bilder som min far har fotograferat i Borås och denna gång har han fångat ett gäng med militärer och om jag inte missminner mig så har min far berättat att det ska vara hans lumparkompisar när de var på besök i Borås. Han gjorde rekryten på LV6 och denna bild fotograferade han år 1950. Byggnaden i bakgrunden var en stor och vacker stenbyggnad vid Stora Torget som tyvärr revs vid den stora rivningshysterin i slutet av 19060-talet och i början av 1970-talet, då man rev hela norra sidan av Stora Torget och sedan uppförde de fyrkantiga lådorna som finns där i dag. De gamla fastigheterna var rikligt utsmyckade med tinnar och torn, de gamla arkitekterna kunde rita hus för i tiden som att dagens arkitekter borde ta efter detta.

Det är synd att man inte sparade lite gamla hus runt torget och det gäller även den södra sidan av torget där det fanns små vackra träkåkar. Just runt torget finns det inte så många gamla hus kvar, det är bara Rådhuset och gamla bankhuset på andra sidan av torget. Det hade varit så gemytligt att ha kvar dessa gamla byggnader just runt torget, så även Midaskvarteret med lite kullerstengator och även torghandel på lördagar. Men så blev det inte, utan vi river allt och bygger nytt istället. Man måste tänka på att spara en del gamla hus också, både för turismen och framförallt att det är vårt kulturarv och just kulturbyggnader är lätrräknade just i centrum. Det finns några riktigt vackra gamla byggnader kvar och vi får hoppas att det får vara kvar. Likaså att man underhåller dessa för framtiden och vårdad dom och inte renoverar sönder byggnaderna.