



Foto Rune Murberg

Södra Torget

Återigen en bild fotograferad av min far och denna gång har han varit på Södra Torget och fotograferat. Detta gjorde han år 1956 och jag tror att han flyttade till Borås i början av 1950-talet. Det är intressant att titta på dessa bilder och jämföra hur det ser ut i dag och husen i bakgrunden står i alla fall kvar men "busstorget" är ombyggt i alla fall 2 gånger. Här finns inte taket där man kunde sitta och vänta på att bussen kunde komma in, jag vet inte när man byggde taket och sedan byggde man om torget på 1980-talet. Här på bilden så syns en buss med färgerna som en Boråsbuss skall ha röd och grå, jag tycker det är snyggare med dessa färger än de blå som är i dag.

Även här är det vacker gatubelysning och kiosken står där borta vid klockan, jag tror inte att den klockan och kiosken fanns när jag växte upp, så jag vet inte när de försvann. Eller så var jag bara inte intresserad av att komma ihåg dessa, för mitt intresse för det gamla fanns inte när jag växte upp utan har kommit med åren. Man ångrar nu att man inte sparade några utav de biljetter som man löste när man åkte buss men man kommer ju ihåg att man fick begära övergångsbiljett när man skulle byta

buss. I dag vet jag knappast hur man åker buss det är så många års sedan jag gjorde det. Som jag brukar säga att det var bättre förr inte så mycket elektronisk utan manuella biljettsystem, fast det nya systemet underlättar nog mycket för de som kör buss. När jag bodde på Wrangelsgatan så brukade jag för det mesta åka med 6:an och gick alltid av vid kiosken på Döbelnsgatan men ibland åkte jag med 8:an. Då brukade jag gå av där Folkungagatan började vid första huset, jag vet att det låg en liten affär i det huset men kommer inte ihåg vad affären hette. Det är så när man börjar bli äldre så blir minnet lite dåligt.