



Sagagatan – Brahegatan

Vi håller oss kvar vid nedre Norrmalm och nu är vi vid korsningen Vegagatan, Flemminggatan, Brahegatan och Sagagatan. Det är ett område som har ändrat ganska så mycket med åren, om vi tittar på Sagagatan så har det blivit som ett mindre industriområde. Jag är uppväxt på Norrmalm närmare bestämt på Wrangelsgatan så detta område ligger mig närmast hjärtat. Jag vet inte så mycket om dessa hus när de byggdes eller revs och det vore intressant att veta mera om dessa byggnader. Denna bild är från 1965 och är fotograferad av Alf Svantesson. Jag minns faktiskt inte denna byggnad fast man sprang här nere när man var barn. Jag var ju bara ett år när denna bild fotograferade så den kan ju ha varit borta redan då när man började springa just runt Sagagatan och Tallåsgatan.



Foto Glenn Murberg 20200617

Så här ser det ut i dag området där de gamla husen stod är i dag ersatt med en industrifastighet och det är så här som jag kommer ihåg området. Om man tar i från Tallåsgatan och ner till järnvägen så är det väldigt förändrat, de gamla husen är borta och nya har kommit upp. Nu när jag sitter och skriver detta kommer det fram en massa minnen från barndomstiden. Får nog åka på en fotorunda till mitt barndomsområde och fotografera och framför allt se hur det ser ut i dag. Man blir lite nostalgisk när man skriver om det område som man är uppväxt i. Det är många byggnader som redan var rivna när jag växte upp och jag har bara sett dessa på bild. På Wrangelsgatan ser det i stort sett likadant ut som när jag växte upp, förutom ett hus som man har rivit och ersatt med en mindre villa. Det är ju likadant med området runt Sagavallen det har förändrats med att fotbollsplanen har blivit mindre eftersom man har byggt ett dagis vid Kråkekärrsgatan.