



### Södra Kyrkogatan

Södra Kyrkogatan från Västerlånggatan upp mot Kungsgatan vet inte exakt årtal men skulle tippa på att det i början på 1900-talet. Längs Södra Kyrkogatan syns hästekipage som kanske fungerade som parkering för säljarna som höll till på Knappatorget, nuvarande Hötorget. Som jag tidigare har skrivit så kom Hötorget till efter en den sista stadsbranden 1827 då man ritade om centrum och skapade det så kallade rutnätet, större gator och planterade träd för att förhindra ytterligare en stadsbrand och det var då Hötorget kom till.

I dag är det inte mycket som finns kvar av denna bild, alla dessa små träbyggnader på höger sida av Södra Kyrkogatan är borta genom den stora rivningshysterin som vad på 1960- och 1970-talet. Det var tre kvarter som försvann med namnen Herkules, Jason och Midas. Idag står det bara fyrkantiga lådor här och det är tråkigt att man rev dessa byggnader utan man kunde renovera dessa och så hade vi haft tre gamla bevarade kvarter mitt i centrum med dessa kullerstengator. Jag tror att det skulle vara uppskattat bland Borås caféidkare och kunna ha en uteservering på en mysig bakgård. Det skulle även uppskattats av Boråsarna tror jag. Sedan även för turismen så skulle det ha varit bra för Borås för det finns gamla kulturskatter som gamla byggnader. Det är det första jag tittar på när jag kommer till en stad är att se deras gamla byggnader och kulturminnen och jag tror att det är många som gör detta, tror inte att jag är ensam om det. På denna tid som bilden visar så var Borås en låghusstad och en massa Karl-Johansbyggnader, fast det har även ploppat upp en del högre stenbyggnader annars domineras staden av de låga trähusen. Carolikyrkan är Borås äldsta byggnad som står på sin ursprungliga plats och har varit med om fyra stadsbränder 1681, 1727, 1822 och 1827.