



Västerbrogatan

Ett vykort av Västerbrogatan som tidigare hette Västra Strandgatan, gatan fick sitt nuvarande namn år 1928 efter ett beslut i stadsfullmäktige. Västerbrogatan går från Västerlånggatan och fram till Stora Brogatan. Det är en härlig idyll när man sitter och tittar på bilden, när man ser den gamla brandstationen med dessa underbara valvbågar som inramar en port till brandbilarna men tyvärr så blev även denna vackra byggnad fyllnadsmaterial någonstans när man skulle bygga det nya posthuset på 1940-talet. Det var hela kvarter Eko som revs för att posthuset skulle få plats med sin gula tegelbyggnad. Likaså gatan är underbart vacker med dess kullersten och trottoaren är snygg med sina vita linjer. Räcket som finns efter Viskans kant står fortfarande kvar i dag och framför att Borås Wäfveris vackra kontorsbyggnad som följer Viskans kant.

Så denna stadsbild är något förändrad i dag och man håller på att förändra stadsbilden igen nu när man håller på att bygga på våningar på det gamla posthuset. Sedan ska det ändras även på Västerbrogatan att det mer ska bli som en park eller något liknade. I dag får man inte köra igenom med bil till Sven Eriksonsplatsen och sämre blir det sedan när man är klar med arbetet på Västerbrogatan. Jag var i Hjo i veckan och vid deras Stadspark låg det bevarade gamla trähus så var så underbart vackra, tänk om Borås hade gjord likadant då hade vi haft något riktigt vackert att visa upp för turisterna. Det har funnits många riktigt vackra hus i Borås som man kunde ha sparat på och visat upp och varit stolt över. Jag såg då när jag var och tittade på byggnaderna i Hjo att det var mycket turister som gick och tittade på de gamla byggnaderna.