



Palmelund nr 5

Då är vi återigen på Norrby, närmare bestämt på Palmelundsgatan och jag är väldigt svag för denna gamla stadsdel. Speciellt dessa gamla trähus och jag kan sitta och studera hur man har byggt dessa och när man byggde dessa hus så var det ofta mycket fönster i byggnaden. Denna bild är fotograferad på 1910-talet, byggnaden är byggd omkring 1905 så det är ganska så nybyggt och låg på Bohusgatan 10. Det var uppfört i två våningar med inredd vindsvåning och innehöll 9 lägenheter. Ägare till byggnaden var Dalhems Väfveri, Magasinsgatan och med andra ord arbetarbostäder som de flesta hus på Norrby Gärdet.

Bohusgatan gick från Värmlandsgatan till Norrbylånggata och fick sitt namn i stadsfullmäktige år 1907. Det är synd att man inte har sparat några av de riktigt gamla husen på Norrby och den äldsta byggnaden på Norrby är väl skolan som ännu finns kvar. Det fanns många trähus och säkert många underbara bakgårdar med tillhörande utedass och vedbodlar. Det var ett slitsamt liv som de hade förr man jobbade många timmar på någon av stadens textilfabriker och sedan när man kom hem var det alltid lite jobb med att hugga ved eller så hade man kanske ett litet odlingsställe när man hade t.ex ett potatisland. I dag är människan lite bekväm när man kommer hem och ofta är det att man sätter sig framför tv:n, så de hade nog ett bättre liv förr när man mer umgicks med familjen och även grannar mot i dag. Ni som är uppväxta på Norrby och vill dela med er om era upplevelser och hur det var att växa upp på Norrby får gärna höra av er till mig med era berättelser, jag vill lära mig mera hur det var att leva och växa upp på den tiden. Även gamla bilder är jag intresserad av så det är bara att Skicka ett mail till mig på [gamlaboras@murberg.se](mailto:gamlaboras@murberg.se)