



Vy över Södra Torget

Ett gammal vykort över Södra Torget och det var innan bussarnas intåg på Södra Torget och det var då torget fungerade som salutorg. Det kallas även för Trätorget och det såldes mest trävaror och därav namnet. Det är en underbar vy att titta på man ser alla de gamla byggnaderna som är borta i dag, som på andra sidan Viskan i Stadsparken finns Wiskabergs fabriker och dessa var också byggda att följa Viskans gång precis som Borås Wäfveri vid Västerbrogatan. Längst ner ser vi Sandwalls Bryggeri det är synd att man rev denna fastighet. Jag blir lite nyfiken på Sandwalls, finns det någon av mina läsare som har bilder på interiören på fabriken, då får du gärna höra av dig på: gamlaboras@murberg.se. Eller om du även har bilder på när man rev fastigheten så är det bara att höra av sig. Allégatan står alla dessa stora träd utmed hela gatan som planterades efter sista stadsbranden år 1827 och Allégatan byggdes om på 1930-talet då man tog ner alla träd och planade ut gatan. Så denna bild är nog i fotograferad i slutet av 1920-talet eller i början av 1930-talet.

Det finns väldigt gott om träd i Stadsparken mot vad det finns i dag och sedan har alla fabriker försvunnit ut från parken och den sista byggnaden som man rev var den gamla teatern som en boråsare inte kan glömma, det var i december 1983. I dag finns det ett så kallad orangeri på denna plats och istället för att bygga upp denna "puck eller mörkret" som den kallas också så kunde man ha tagit fram ritningarna på den gamla teatern och byggt upp den igen. Det var så vackert att stå vid teaterbron och se denna vackra byggnad. Men dåtidens politiker hade en annan uppfattning om den gamla byggnaden som har en sista text, "Rädda mig" men tyvärr så hjälpte det inte. Det är mycket tragiskt att man beslutade att riva den för den passade att stå där på andra sidan av teaterbron.