



Elverket

Elverket på Västerbrogatan i kvarteret Elektra på Västerbrogatan. Denna vackra byggnad uppfördes år 1894 och bilden är fotograferad år 1899. Men redan år 1907 så byggde man ut elverket så som det ser ut i dag. Den 24 mars år 1879 är ett datum som man ska komma ihåg i Borås historia, det var då för första gången det elektriska ljuset flammade upp i Borås. Mannen bakom denna viktiga händelse var ingenjören Hakon Brunius och som även kallades för "Sveriges förste elektriker". Detta vara samma man som Borås har att tacka för sin första telefonanläggning. Även fabrikör Alfred Sandwall var involverad i detta som mycket annat som händer i Borås på denna tid. Arkitekten hette som bekant Lars Kellman som har ritat många bostadshus och framför allt många fabriksbyggnader. Tomten som de hittade var belägen strax nedanför Carolikyrkan, var den så kallade Wernerska lyckan. Byggnadsfirman som fick uppdraget att bygga fastigheten hette M. Jonsson och Skrombergabolaget fick uppdraget att mura upp skorstenen.



Foto Glenn Murberg 20150612

Så här såg fastigheten ut när jag var på den fotorunda i Borås den 12 juni 2015 och det är en underbar vacker byggnad men det brukar de byggnader vara som Lars Kellman ritat. Den gamla ursprungliga byggnaden ser man lite ifrån andra gaveln, så när man byggde ut år 1907 så valde man att bygga framför den gamla byggnaden ut mot Västerbrogatan. Båda årtalen finns på båda "tornen" på det vänstra står ursprungsårtalet 1894 och på det högra så årtalet för utbyggnaden år 1907. Denna byggnad borde bli ett byggnadsminne och bör inte röras exteriört utan bevaras precis som byggnaden är. Det finns inte så många byggnader i Borås som är ett byggnadsminne, det är bara Centralstationen och Röda Kvarn som är byggnadsminne. Sedan har jag tidigare varit inne på att det skulle finnas informationsskyltar alla Borås äldre byggnader med lite bakgrundshistoria och det gäller både kommunala och privata byggnader.