



Stora Torget

Ett vykort över Stora torget med torghandel och bilden är troligen fotograferad innan 1910. Det var då man rev det gamla rådhuset vid torget och det var byggt år 1831 men som sagt det revs 1910 då det nya rådhuset stod klart på andra sidan av torget. Just runt Stora torget är det mycket byggnader som man har rivit under åren. Just denna vy av torget så är det vara ett hus som står kvar och et är Västerlånggatan 22-24 annars är alla byggnader borta. Men man byggde en vacker stenbyggnad bakom det rivna rådhuset och det var där som handelsbanken låg innan de flyttade. Den plats där rådhuset stod på, en yta framför gamla Handelsbanken, där kan man se hur Borås såg ut när man ritade den så kallade rutnätsstaden i form av stenplattor. Tyvärr så är många av dessa plattor så skadade så man bör byta ut dessa. Man bör åtgärda detta ganska så omgående eftersom det är en del av Borås historia. Att dessa har blivit så skadade är tyvärr sviterna ifrån sommartorsdagarna.

Det är tragiskt att se att alla dessa byggnader är borta i dag, de är helt underbara byggnader som man byggde förr i tiden. Som jag tidigare har skrivit är att dagens arkitekter borde studera de gamla arkitekterna hur de jobbade, varför inte söka upp de gamla ritningarna på byggnader så ser det hur man ska rita hus. Man vill ju inte ha fyrkantiga lådor utan mera med stil och finess. Titta bara på dessa två stenhus här på Torggatan, det är riktigt vackra byggnader med utsmyckningar och vackra att titta på. Sedan borde man återinföra torghandel på lördagar för att göra centrum levande igen. Jag kommer ihåg när jag var med min mor när hon handlade på Krokshallstorget och det var alltid mycket folk där. Då gick vi från Wrangelsgatan och ner till centrum och jag var inte så gammal då, kanske 5-6 år men just dessa minnen kommer jag ihåg. Jag tror att om man återinför torghandeln så blir centrum mer levande. Helt underbart att se dessa handelsbodas på torget och att torget är så öppet som det är på bilden, fast här på bilden står den så kallade tandpetaren som sedan flyttades Yxhammarsgatan och nu står springbrunnen på torget sedan år 1941.