



Västerlånggatan

Så då var vi tillbaka i Borås igen efter en utflykt bland mina resmål på semestern. Jag hoppas att du tyckte om de inlägg jag gjorde på slottsruiner, jag tycker att det är intressant med dessa ruiner vi har i Sverige och historien om dessa. Men som sagt nu är jag tillbaka i Borås igen närmare bestämt i korsningen Västerlånggatan/Stora Brogatan med den gamla teatern allra längst bort. En vacker vy av gamla Borås med dessa små underbara Karl-Johans byggnader och här har det kommit upp ett par stenhus som senare kom att dominera staden. Som jag skrivit tidigare så gillar jag just dessa trähus men i Borås finns det verkligen ganska många vackra stenhus också men tyvärr många är också rivna. Det är ju likadant med de gamla trähusen, det finns inte så många kvar av dessa i dag och rivningsvägen har gått hårt mot centrum i staden. I dag är denna vy ändrad och endast tre hus står kvar i dag, det är stenbyggnaden till höger i bild och stenbyggnaden vid korsningen vid Västerlånggatan/Lilla Brogatan och byggnaden allra längst bort i bild på vänster sida vid Viskan.



Foto Glenn Murberg 20171013

Denna bild fotograferade jag den 13 oktober 2017 och då ser man hur förändrad vyn av Västerlånggatan är. Bland annat är gatan helt omgjort med en kanal som går ifrån Viskan vid Teaterbron och bort till Västerbrogatan. Allra längst bort syns "mörkret" som det nu kallas för i folkmun, det så kallade orangeriet. Det gamla trähusen är borta sedan länge och gatan domineras av stenbyggnader och just på denna bild finns det bara två gamla byggnader och de är de som ligger på vänster sida längst bort i bild. Jag föredrar den gamla vyn av Västerbrogatan men det är väl för att jag är väldigt förtjust i de gamla trähusen med de vackra fönstren och även halvmånefönstren. Men smaken är ju som baken säger man.