



Foto Glenn Murberg 20060814

Brudföljet i Annelund

I senaste blogginlägget skrev jag om Hovs kyrka som ligger en bit ovanför detta gravfält som jag nämnde lite om. Gravfältet ligger väldigt vackert inne i skogen och inte så långt ifrån bebyggelsen, från mig ligger det ungefär 500 meter. Gravfältet består av tre domarringar, fem stensättningar och över 30 resta stenar. När man står och tittar på stenarna så ser de ut som att de verkar vara ordnade efter något slags system. Gravfältet heter Brudföljet och är ett gravfält i formation av ett antal resta stenar. Stenarna står som om de vore människor i ett följetåg med brudparet tillsammans med vigselförrättaren i täten. I en sägen går ett brudfölje över platsen och plötsligt slår åskan ner och alla ska därmed ha blivit förvandlade till sten. I en annan sägen var det ett följe av troll som passerade över platsen. När bröllopsklockor från en närbelägen kyrka ringer förvandlas trollen till stenar, som de stenar som finns på platsen. Det är en fantastisk plats att gå omkring på och man känner nästan historiens vindslag.



Foto Glenn Murberg 20060824

En liten bit från Brudföljet ca 150 meter söderut ligger en offersten. Hov lär under hednatiden varit en betydande offerplats och kanske var det just kring denna offersten som man på sin tid höll högtidsritualer åt Oden, Tor och Frejas ära. På offerstenen kan över 200 skålgropar ses, skålgropar är små urgröpningar i stenen som också brukar kallas för älvkvarnar. Just detta med vår historia är väldigt intressant och ju mer man läser och gräver i historien blir man allt mer och mer intresserad. Dessa gravfält, hållkistor med mera är något som finns överallt och inte långt ifrån Annelund ligger Skogsbo och där ligger en hållkista som jag besökte för ett antal år sedan men tyvärr så försvann mina bilder på något konstigt sätt. Jag får återkomma till denna hållkista om ni tycker detta är intressant.