



Stora Torget

Vy över Stora Torget mot Gustav Adolfs Kyrkan. Det var innan det nya Rådhuset byggdes och bilden är fotograferad någon gång efter 1906 men innan 1910, det var då det nya Rådhuset stod färdigt och var invigt. Gustav Adolfskyrkan byggdes mellan åren 1903-1906 och stoltserar ovanför backen. Byggnaden till höger var Rike-Nelssons bostad och jag vet inte exakt årtal när det byggdes men det var ett så kallat stöphus och inrett mycket modernt och påkostat och det var Borås första tvåvåningshus. Rike-Nelsson var född i slutet av 1700-talet i Toarp och han blev en väldigt framgångsrik affärsman och så kallad bankir. Han avled år 1856 och han var även värd vid kungabesöket på 1800-talet, men hans hus fick ge plats för det nya Rådhuset.

Hela torget är belagt med kullersten och obeliskan står på torget sedan står det mycket vackra gatubelysningar på torget. Det hade inte gjort något om man hade byggt det nya Rådhuset någon annanstans för dessa två gamla byggnader kunde lika väl fått stå kvar vid torgets ände. Jag tycker att de passar bra där men inte för att Rådhuset är fult, för det är en vacker byggnad. Idag ser inte denna vy alls ut så här utan det är en hel del som är borta i dag och hela torget är omgjort med träd på kanterna plus att det finns en springbrunn på torget istället för obeliskan. Det var en perfekt yta för i tiden för alla dessa saluvagnar som stod här och man sålde grönsaker, kött med mera. Idag finns det en liten del av torghandeln kvar men då är det mest kläder. Det är något som jag saknar att man kan handla i alla fall grönsaker på torget och det är något som man borde återinföra att stå här att sälja grönsaker på en söndag till exempel.