



Landalagatan

Landalagatan i kvarteret Mejseln runt år 1960. En härlig idyll tycker jag med dessa trähus och inte ett enda höghus i närheten. Tyvärr finns inget av detta kvar längre i dag ligger Fodervävnader på denna plats, så det var många gamla hus som strök med under rivningarna under 60-talet. Det gamla trähuset är Signe Redin hus och det var byggt år 1896 av bokhållare J. M Redin. Det var uppfört i två våningar med inredd vindsvåning och det fanns 3 lägenheter. J. M Redin köpte tomten år 1896 för 500 kr av Anders Karlsson, Lorensberg, nuvarande Norrby Långgata och ägaren var J. M Redins sterbhus. Mysigt när man ser sådana här gamla bilder på gamla byggnader och en vedhög på gården och oftast dessa finkrattade grusgångarna som man har sett på de gamla bilderna. I dag består mest infarterna av asfalt eller stenplattor. Jag kommer ihåg när min far var fastighetsskötare på Wrangelsgatan 9 vid Sagavallen, hur han varje lördag krattade grusplanen intill huset. Lika så grusgången runt huset skulle också krattas och det skedde varje lördag då han var ledig.

Det var många vackra hus som försvann när man rev på 60-talet, ja nästan hela Norrby det finns väl ett och annat kvar men jag tror inte att det finns någon träbyggnad kvar. Utan de revs så man kunde bygga alla dessa stora betonghus som bland annat dessa i mitt tycke fula bananhusen vid Norrby Långgata och jag förstår fortfarande inte att man kunde riva dessa två fina hörnbyggnader i korsningen Norrby Långgata och Norrby Tvärgata. De två fungerade nästan som en portal till Norrby Gärde, tyvärr ha jag bara sett detta på bild jag var inte ens född då. Sedan är det synd att det går en genomfartsled genom Norrby och det är ju detsamma med stadsmotorvägen som klyver Borås i två delar. Det är som jag har sagt innan allt var inte bättre förr men det var annorlunda men jag tror att det var bättre förr i många avseenden.