



Foto Glenn Murberg 20120718

#### Gräfsnäs Slottsruin del 2 av 2

År 1911 tog Västergötland – Göteborgs Järnväg AB över och lät restaurera Gräfsnäs slottsruin för första gången. Det södra tornet revs och teglet användes som byggnadsmaterial. På 1930-talet påbörjades konserveringsarbetet av ruinen. I dag är det Alingsås kommun som ansvarar för slottsruinen. År 1996 efter flera års restaurering, öppnades slottsruinen för allmänheten.

Lite årtal om bland annat ägarna av slottet.

Troligen byggs borgen på Loholmen i början av 1300-talet. År 1312 Riddare Gudmar Månsson sägs varit ägare. År 1346 hans son Magnus Gudmarsson tar över. År 1446 osäkra uppgifter gör gällande att Abraham Kristiernsson Leijonhuvud är ägare. År 1512 när Erik Abrahamsson Leijonhuvud gifte sig fick hans hustru Ebba Eriksdotter Vara Loholmen i morgongåva. År 1520 Erik Abramsson miste huvudet i Stockholms blodbad. År 1536 Erik och Ebbas dotter Margareta giftes bort med Gustav Vasa. År 1536 Ebba Eriksdotter Vasa dog, Loholmen tillfaller hennes son Sten Eriksson Leijonhuvud. År 1550 Sista året som Loholmen används i källorna. Därefter skriver sig Sten som "herre till Gräfsnäs" istället. År 1551 Sten Eriksson dör, hans änka "grev Ebba" övertar slottet. År 1571 överlåter Ebba godset till sin son Axel Stensson. År 1612 blir Gräfsnäs intaget av danskarna och det blir delvis ödelagt av brand. År 1634 även detta år brann Gräfsnäs. År 1724 slottet såldes till Greve Axel Sparre. År 1726 slottet såldes till justitiekanslern friherre Thomas Fehman. År 1733 Thomas Fehman dör. År 1734 slottet ödeläggs vid svår eldsvåda, byggs upp samma år av Fehmans änka, Katarina Tham. Kavaljers flygel rev ner helt. År 1746 över togs Gräfsnäs slott av Katarina Thams son Johan Gripenstedt. År 1814 grundlig reparation av ägaren Johan Theodor Gripenstedt som dör år 1821. Åren 1821-1825 disponerades slottet av major Vollrath Tham. År 1825 tillföll Gräfsnäs slott major

Jakob Gripenstedt. År 1827 slottet säljs till häradshövding Johan Henrik von Hofsten. År 1830 slottet säljs till Sven Fredrik Selander. År 1834 Otto Ulfsparre köper slottet. Eldsvåda utbryter samma dag som han skriver på köpehandlingen. Åren 1834-1845 repareras nödortfigt och säljs till S. F. Ström. År 1845 köper Hertig Christian-August av Schlesvid-Holstein-Sonderburg-Augustenburg. Åren 1847-1848 Hertigen af Augustenburg började en omfattande reparation. Slottet fick nytt yttertak av engelskt schiffer. Mittpartiet och hörntornen blev krenelerade. Mittpartiet fick hörnpilastrar som stack upp som små torn som avslutades med spetsiga tak. Fredrik son till Hertig Christian-August äver slottet. Ernst Günther, son till Fredrik ärver slottet. Under hans regi rivs taket på huvudbyggnaden ner. Troligen skedde detta år 1892. År 1897 slottet köps av grosshandlare Barckman från Göteborg. År 1910 slottet säljs till Västergötland-Göteborgs järnvägar.



Foto Glenn Murberg 20120718

Det blev många årtal och jag hoppas att ni orkar läsa detta, jag tycker det är väldigt intressant historia som slottsruinen bär på. Till sist några årtal till; År 1911 Västgötabanan såg platsen som en viktig resurs i den växande turismen. Man kallade in rallare som säkrade upp huvudfasaden – ”ty de kunde mura mer ruinlikt” till skillnad från vanliga murare. År 1931 det nordöstra slottstornet renoveras. Åren 1935-1937 utgrävning och restaurering av slottsruinen.