



Ur Borås Lokaltrafiks bildsamling

Lilla Kyrkogatan

En bild någon gång mellan 1957-1958, gatan till vänster är Smedsgatan och Lilla Kyrkogatan till vänster och fortsätter fram till Södra Torget. En underbar vacker bild med dessa gamla trähus som i dag inte finns mera. Har suttit och bläddrat igenom Borås Lokaltrafiks bildarkiv och det finns många underbara gamla bilder. Det kommer nog att bli flera bilder därifrån. Sedan har jag fått en massa gamla pärmar och bilder som handlar om SJ-bussarna i Borås och det är en riktig kulturskatt för den som gillar bussar och mitt intresse har även öppnat sig för gamla bussar. Jag kommer säkert att göra något blogginlägg om dessa bussar också, behöver bara sortera in alla dokument i ordning och lika så alla bilderna. Sedan har jag börjat lägga in alla mina blogginlägg på min hemsida och har nu bara årets inlägg kvar att lägga in. Har även lagt in en pdf-fil som är nedladdningsbar för den som är intresserad. Jag efterlyser fortfarande era bilder över gamla Borås och vill ni låna ut dessa så jag kan skanna av dem så hör av er på [gamlaboras@murberg.se](mailto:gamlaboras@murberg.se). Min adress till hemsidan är [www.murberg.se](http://www.murberg.se) för den som är nyfiken.

Tillbaka till den gamla bilden, Lilla Kyrkogatan gick ursprungligen från Södra Kyrkogatan till Södra Torget men i dag går den från Lilla Brogatan till Södra torget. Området mellan Södra Kyrkogatan och Stora Torget kallas för Midasterassen. I datans Boråskarta från år 1728 noteras "Lilla Kyrckiogatan". Smedsgatan går alltså från Lilla Kyrkogatan och upp till Allégtan och gatan nämns redan år 1728 i Datans Boråskarta. Namnet kommer efter en smedja som låg i närheten På grund av yrkets eldfarlighet gjorde att smederna var tvungna att bosätta sig utanför stadens centrum. Gatans östra del lades igen i slutet av 1800-talet och ersattes av Nygatan.